

Reizen met de natuur 8

Door: Christel van Asten

De afgelopen maand hebben we in een appartement in Nebiás, Aude, Zuid-Frankrijk doorgebracht op een mooie camping.

Het mooie en mystieke Nebiás is in Zuid-Frankrijk vooral bekend vanwege het natuurlijke labyrint dat zich er vlakbij bevindt. Het labyrint wordt voornamelijk gevormd door prachtige hoge buxusstruiken en mooie, grillige rotsen en het geheel is gehuld in een zeer mystieke sfeer.

Op de camping waar we staan mogen we eventueel parttime verblijven en we zijn er als het ware aan het proefzitten om te kijken of het ons bevalt.

Het geluk van honden hebben is dat je drie tot vier keer per dag met ze moet wandelen. De perfecte manier om je omgeving te gaan verkennen!

We wandelen over prachtige paadjes, proberen reusachtige modderpoelen te ontwijken en wanneer we de fiets pakken moet je ook enorm opletten, aangezien je om de haverklap enorm onderuit kunt gaan over grote rotsen op de weg of vast komt te zitten in de modder.

Eén keer was de modderplas zelfs zó diep dat we er tot de trappers in vastzaten!

We hebben veel mogelijke wandelingen ontdekt (en een groot aantal niet-mogelijke), maar geen enkele leidde ons naar het Labyrint. Totdat we uiteindelijk een klein paadje ontdekten dat ons via een enorme omweg van een paar uur naar het Labyrint leidde. Maar tegen de tijd dat we daar aan kwamen waren we zó moe, dat we (via een veel kortere weg) terugkeerden. Helaas zijn we tijdens die schitterende wandeling wel mooi ons fototoestel vergeten...

Wat ons al vrijwel meteen opviel, was dat er in dat hele gebied geen brandnetels groeien! Dat was wel een teleurstelling voor ons, want we hadden ons er erg op verheugd om een lekker brandnetelsoepje boven een vuurtje te kunnen maken.

Brandnetels groeien het beste in humusvolle, stikstofrijke grond, dus ga ik er maar van uit dat de grond daar, onder de naaldbomen en buxusstruiken, niet erg geschikt is.

Op een veldje dat nog wel bij de camping hoort, maar er net buiten ligt hebben mijn zusje en ik een mooie hut gebouwd.

De hut ligt goed verstopt in een soort natuurlijke kuil. Eromheen hebben we ontkiemende eikels in de grond gestopt. Mijn zusje heeft ook appelboompjes gekweekt, die we bij de groentetuin die we mogen bebouwen in de grond gestopt hebben.



Op dat veld kunnen we ook heerlijk boogschieten. Met onze houten bogen (zonder vizier of ander hulpmiddel) raken we zelfs op een afstand van meer dan 20 meter de roos!

Mijn moeder en ik zijn aardig aan elkaar gewaagd: de ene keer wint de een, de volgende keer de ander.

Mijn zusje Lindsay is pas later ingehaakt met boogschieten en schiet van 10 meter afstand op een schoenendoos.

Mijn vader schiet eens per jaar een keertje mee.

We zien altijd onwijs veel buizerds. Er zitten veel buizerds in de buurt van de camping en we zien er regelmatig twee of drie boven onze hoofden rondcirkelen.

Ik pak er dan meteen mijn verrekijker bij.

Maar wie kijkt er nu eigenlijk naar wie?

Het geeft een heel bijzonder gevoel om deze prachtige dieren boven je te zien vliegen en soms zelfs een duikvlucht te zien maken.

De winters in Zuid-Frankrijk zijn heerlijk mild. Zelfs als je 600 meter hoog zit!

Regelmatig is de zon heerlijk warm en laten we zonder jas de hondjes uit.



We hebben heerlijk gevilt en zo mooie wandkleden voor in de stacaravan in Nederland gemaakt.

Met de kristal kaartenset gaat het erg goed. Ik heb de set opgesplitst in twee delen met verschillende onderwerpen: set 1 (die vermoedelijk april-mei uitgegeven gaat worden) met als onderwerp Aarding, Bescherming en Vitaliteit en set twee (die hopelijk volgend jaar uitgegeven gaat worden) met als thema Heling, Wijsheid en Innerlijke Groei.

Afgelopen maand heb ik flink doorgewerkt om de eerste set op tijd in te kunnen leveren. Nu is de uitgever die aan het nakijken en zijn we aan het overleggen over de opmaak. Het contact verloopt erg soepel en ik ben erg blij met de set, hoe die er nu uitziet!



Alle foto's heb ik zelf gemaakt. Ik heb foto's gemaakt in de sneeuw, op meer dan

1000 meter hoogte, in plassen, waar je zelfs visjes op de foto zag, ik heb stenen voor de zon gehouden en foto's gemaakt op boomstronken, bladeren en stukjes mos. Overal waar we naar toe gingen nam ik een doos met stenen mee om te fotograferen... De teksten van de kaartenset heb ik van een feitelijke opsomming veranderd in een boeiende tekst, met bovenaan de boodschap van de kaart, vervolgens de kernboodschap van de steen en verdere informatie.

Vaak zijn de kaarten afgesloten met een persoonlijke ervaring. Ik ben heel benieuwd wat de uitgever ervan vindt!



Omdat het water in Frankrijk serieus genoeg chloor bevat om een zwembad voor een maand mee te voorzien, halen we iedere week water bij een bron hoog in de bergen, bij het plaatsje Camurac.

Het water dat we daar vandaan halen is helder, schoon en vitaal en zodoende prima drinkwater.



Bij Camurac ligt ook een klein skigebied, waar je ook heerlijk kunt sleeën.

We hebben een heel stijl stukje gevonden waar je echt keihard omlaag glijdt!

We hebben ervan genoten.



Volgende maand heb ik meer nieuws.
Dan zijn we weer een periode in Nederland.
Een fijne maand allemaal!

Christel
