

Reizen met de natuur 7

Door: Christel van Asten

In het vorige artikel schreef ik over onze nieuwe camper en onze creaties voor de vogels. In dit artikel ga ik het hebben over... nou je, als je dat wilt weten, moet je het maar lezen!

Onze verblijfplaats in Nederland is een slecht geïsoleerde stacaravan en drie schuurtjes op een camping. Met het koude Novemberweer wil je daar echt niet in zitten! De elektrische kacheltjes bliezen wat ze konden, maar tegen de kou konden ze echt niet op!

We werden wakker in 5 graden Celsius en de hele dag bleef het rond de 14 graden. Alleen na het koken tikte het even de twintig aan. Zelfs met dubbele broeken, truien en dekens om hadden we het nog fris.

Maar gelukkig hadden we nog een troef achter de hand. Niets werkte beter tegen de kou dan onze eigen brandnetelthee! In het voorjaar geplukt, gedroogd en verrukkelijk! Brandnetelthee verwarmt je heerlijk van binnenuit.

Vaak mengden we de brandnetel met ook zelf geplukte kamille. Kamillethee is weerstand verhogend en daardoor zeer geschikt om te drinken tijdens de koude wintermaanden. Zeker als je, zoals wij, verkouden wordt.

Kamillethee geneest verkoudheden en keelpijn en helpt bij hoesten. Verder namen we duindoornsiroop van Weleda. Helaas niet zelfgemaakt omdat ik dat nog niet gevonden heb. Met deze hulpmiddelen waren we verbazingwekkend snel van onze verkoudheid af!

Om de koude stacaravan even te ontvluchten zijn we naar het Airborne Museum in Arnhem gegaan, dat gaat over de Slag om Arnhem.

Het is een heel indrukwekkend museum met in de kelder een stuk van Arnhem nagebouwd zoals het er toentertijd uitzag. We zagen kapotgeschoten huizen, soldaten die neerhurkten achter puin.

Je hoorde schoten en geschreeuw, en in een van de huizen gebonk van laarzen en gestommel boven. Het was echt heel indrukwekkend.

Een ander uitstapje dat we maakten was naar een paardenspringwedstrijd, Jumping Achterhoek.



De ruiters hadden één minuut om een parcours te springen met sprongen van 1.35 meter hoog. Het was indrukwekkend om te zien en voor mij tegelijkertijd een hele uitdaging om de springers scherp op de foto te krijgen...

We boffen maar! Om de een of andere reden hebben wij altijd geluk.

Zo hebben we met de plaatselijke bibliotheek een afspraak dat we onbeperkt boeken kunnen lenen voor de periodes dat we in Frankrijk zitten. En zo hebben we nu weer geluk! Met de baas van een hondenschool op fietsafstand hebben we een afspraak gemaakt dat we, wanneer er geen les gegeven wordt, gratis gebruik mogen maken van de hindernisbaan!

Zo fietsen we dus, wanneer het niet te koud is, er met de honden naartoe om Agility te beoefenen, zoals dat heet in de hondenwereld.



Uitgelaten rennen onze hondjes Deva en Shiva door tunnels, over bruggetjes, over hindernissen en over de wip.

Alleen het slalommen snappen ze nog niet zo goed...

Vorige maand schreef ik over de zoektocht naar een uitgever voor de kaartenset over kristallen die ik gemaakt heb. Tot nu toe is het steeds niet gelukt, maar nu eindelijk goed nieuws: ik heb een uitgever gevonden! Uitgeverij GVMedia wil graag met me verder!

Ik ben nu bezig de teksten die het boekje van de kaartenset gaan vormen verder te verfijnen. Half januari stuur ik het manuscript op en waarschijnlijk wordt het aprilmei daadwerkelijk uitgegeven! Ik ben super enthousiast!

Op het allerlaatste moment, de dag voordat we weer naar Frankrijk gaan, komt daar dan eindelijk de oplossing voor die ijskoude stacaravan.

Er wordt, in alle vroegte (de installateur was een uur te laat) een pellet kachel geïnstalleerd.

Een pellet kachel is een kachel die op korrels van afvalhout werkt. Hij regelt zichzelf en geeft snel warmte af. We hebben er maar een paar uur van kunnen genieten, helaas, want de volgende ochtend vertrokken we naar Frankrijk.



We hebben daar een camping gevonden in de buurt van Nebias (Aude, Zuid-Frankrijk) waar we eventueel parttime kunnen gaan wonen.

De komende maand gaan we daar 'proefzitten' in een vakantiehuisje. Onze poes Isis vindt het helemaal fantastisch! De hele nacht racet ze door de gang, achter haar favoriete speelgoed aan (proppenschietballen) en al het andere wat zich in haar buurt bevindt.

Op de een of andere manier is ze aan tandenstokers gekomen, ze springt heel plotse-ling op bed om dan haar nagels in Lindsay 's tenen te haken en ze vermoordt steeds opnieuw haar knuffel.



Kortom, ze heeft het helemaal naar haar zin!

Tot volgende maand!

Christel