

# Reizen met de natuur 4

Door: Christel van Asten

We hebben een rondreis door Scandinavië gemaakt.

Mijn vorige artikel eindigde met het bezoek aan de kristalmijnen van Zuid-Noorwegen.

In dit artikel schrijf ik over de laatste kristalmijn die we bezocht hebben en het elandenpark waar we geweest zijn en geef ik tevens een beknopte beschrijving van wat ik typisch Scandinavisch vind.

Mijn vorige artikel eindigde dus met nog één kristalmijn te gaan. Het bleek echter geen mijn, maar een heel complex van mijnen! Overal liepen tunnels en er lagen enorme storthopen waar je in kon zoeken. We hebben er Azuriet en Malachiet gevonden, dat tot onze verrassing heel erg broos was! Ook hebben we er hematiet gevonden.

Na de laatste mijn bezochten we een elandenpark.

Mijn zusje Lindsay vond het geweldig, want elanden behoren tot haar lievelingsdieren.

De elanden staken hun kop helemaal onze camper in!



Kort na het elandenpark hebben we Scandinavië achter ons gelaten en zijn we weer op weg naar Nederland gegaan.

Hier geef ik een korte beschrijving van Scandinavië:

**Het weer in Scandinavië:**

Altijd van fris tot koud, ook al schijnt de zon.

**Het insect van Scandinavië:**

De mug (!)



en de termiet; termietenheuvels vind je overal!

**Het dier van Scandinavië:**

De eland en het rendier.



**De vogel van Scandinavië:**

De bonte kraai.



**De steen van Scandinavië:**

Sneeuwkwarts

**De plant van Scandinavië:**

Het Wilgenroosje, die groeit er bijna overal!

### De boom van Scandinavië:

De berk en de spar - de berk groeit zelfs op de Noordkaap!

### De plant die we misten in Scandinavië:

De brandnetel en het madeliefje - beiden hielden halverwege Scandinavië op met bestaan. Daar stonden we dan, zonder brandnetelsoepje!

### Landschap van Scandinavië:

Alles, van eindeloze toendra's naar reusachtige meren,



woeste watervallen,



gletsjers, reusachtige bergen en alles ertussenin.

Enmaal terug in Nederland waren we gelukkig precies op tijd voor het bramenseizoen! We hebben nog flink wat kunnen plukken en hebben er een aardige voorraad jam mee aangelegd!

Ons tuintje heeft het in onze afwezigheid ook prima gedaan. Ik kon flink wat dillezaad oogsten en er waren zelfs nog aardbeien!

Ook hebben we wortels geoogst. Ze waren niet eens doorgeschoten!

Dat gold echter wel voor de broccoli. Prima, dan wachten we het zaad maar af!

Qua thuisonderwijs ben ik bezig met het maken van een kaartenset over kristallen.

Ik maak kaarten met zelfgemaakte foto's erop, plus de naam van het kristal en in af-

firmatievorm de belangrijkste informatie, plus een begeleidend boekje met de beschrijving per kristal erin.



Op het moment ben ik aan het zoeken naar een uitgever om de kaartjes uit te geven! Volgende maand heb ik hopelijk een reactie van de uitgever te pakken.

Onze stacaravan in Nederland wordt ook helemaal omringd door springbalsemien. Het is superleuk om de zaadjes ervan weg te laten knallen!

Volgende keer schrijf ik over de rest van de tijd in Nederland, en daarna gaan we weer naar Frankrijk!

Christel

Hiernaast:

Voorbeeld uit het Kristalboekje:

Rozenkwarts

### Rozenkwarts



"Ik leer je de kunst van onvoorwaardelijke liefde!"

Boven alles is Rozenkwarts een steen van onvoorwaardelijke liefde.

Verder is ze een steen van zachtaardigheid, emotionele heling, vereniging met het goddelijke, loslaten van stress en onvoorwaardelijke vrede.

Rozenkwarts herstelt vertrouwen en harmonie in relaties en vervangt alle negatieve energie door liefdevolle. Ze versterkt empathie en gevoeligheid en helpt je noodzakelijke veranderingen te accepteren.

Rozenkwarts leert je ook hoe je onvoorwaardelijk van jezelf kan houden en wat liefde écht is.

Rozenkwarts opent je hart en zorgt het voor innerlijke genezing. Ze moedigt vergeving aan en creëert zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde.

#### Toepassingen

Als roze steen brengt Rozenkwarts liefde in alles wat je doet. Op de hartchakra gelegd laat ze de bloem van de liefde zich ontploegen. Rozenkwarts is verbonden met het element Ether en wordt het liefst onder stromend water gereinigd.

Gebruik Rozenkwarts als je wilt leren volledig van jezelf te houden.