

Reizen met de natuur 3

Door: Christel van Asten

Op dit moment maken we een rondreis door Scandinavië. We zijn via Zweden omhoog gegaan en bij de poolcirkel overgestoken naar Finland.

Daar zijn we omhoog gereden en via de Noordkaap Noorwegen ingegaan. Nu zitten we in de buik van Noorwegen. Dit hebben we de afgelopen tijd meegemaakt...

Kort nadat het vorige artikel verscheen, zijn we de grens met Finland overgegaan. Daar hebben we het dorp van de Kerstman bezocht!



Postkantoor van de Kerstman

Het was heel leuk; met het postkantoor waar alle brieven aan de kerstman van dit jaar tentoongesteld worden, en de twee plekken waar je met de kerstman op de foto kunt.

Voor 40 euro kun je de foto kopen, dus dat deden we maar niet. Ze keken ons aan met een blik als 'je gaat toch niet met de kerstman op de foto als je de foto niet wilt kopen?' maar het ging ons om de ervaring.

De kerstman bleek trouwens, tot onze grote verbazing, heel goed Nederlands te kunnen. Ik vraag me af hoeveel talen hij dan wel niet kan spreken... hij deed tevens een voorspelling over het weer op de Noordkaap: "Op de Noordkaap is het winderig en koud, of koud en winderig!" Op de Noordkaap aangekomen merkten we dat hij groot gelijk had...

Maar voordat we de Noordkaap bereikten, gingen we eerst naar een echte Amethystmijn! De enige Amethystmijn van Europa!

En aangezien ik gek op kristallen ben, vond ik het fantastisch!



Na een wandeling van een half uur bereikten we de mijnlocatie. We kregen eerst een half uur uitleg van een gids en daarna mochten we gaan graven!

Het was heel leuk en we hebben alle vier mooie stukjes Amethyst gevonden.

Na de Amethystmijn kwamen we op de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa.

Nou ja, niet het allernoordelijkste puntje.

Een punt was nóg noordelijker, en dat punt kon je bereiken met een 9 kilometer lange wandeling. Natuurlijk kozen we daarvoor.

Het was een stevige wandeling. Het was koud, winderig én mistig- dat laatste was de kerstman zeker vergeten te melden.



Sneeuwkwarts op de Noordkaap

Op de wandeling vonden we veel schitterende stukken sneeuwkwarts, die ervoor zorgden dat onze rugzakken zwaarder en zwaarder werden... we verbaasden ons over de plantjes die dapper in dat onherbergzame gebied op meer dan 3000 km van Nederland vandaan groeien.

We zagen hele kleine en dappere paardenbloemen en sleutelbloemen, en er groeiden ook verschillende soorten zuringplanten.

En ze zagen er precies zo uit als in Nederland, alleen wat kleiner!

Ook groeiden er nog berkenbomen - helemaal scheef gegroeid door de harde en constante wind.

Wat een dappere bomen!



Dappere berkenbomen

Het zal vast heel mooi zijn geweest op dat noordelijkste punt, maar helaas zagen wij geen hand voor ogen door de mist. Volgens mij mist het driekwart van de tijd op de Noordkaap.

Op de terugweg vonden we nog een mooi stuk sneeuwkwarts, met de grootte van een klein tafeltje, en een gewicht van zo'n 10, 15 kilo. Wie heeft er nou zo'n mooi tafeltje!

Dus droegen we het de hele weg mee terug. Ik heb het de helft van de tijd gedragen.

Na de Noordkaap reden we verder naar het zuiden. We reden langs fjorden en zagen bruinvisen, een zeehond en zeearenden.

We hebben zelfs een poging gedaan tot pootjebaden in de Noordelijke IJszee!

Zoals de naam al zegt, is die echt ijs- en ijskoud. De stranden zijn heel wit - het lijkt wel of je op een tropisch eiland zit, als je het tropische maar even wegdenkt...

Na twee lange dagen rijden kwamen we aan in Otta, een stadje tussen midden-en zuid Noorwegen. Daar konden we raften!



In een rubberboot een woeste rivier bevaren. Er waren golven van bijna anderhalve meter bij! Er was ook een plek waar je van een hoge rots in het ijskoude water kon springen.

Een sprong van wel vijf meter! Ik ben super-trots op mijn negenjarige zusje Lindsay, die de sprong ook gewoon nam!

Wat een dapper zusje heb ik toch.

Op het laatst mochten we ook nog even zwemmen. Dat was echt heel erg koud... ik denk dat het maximaal zeven graden was...



We hebben laatst nog een kristalmijn bezocht. Het was een oude speksteenmijn.

Het was tweeënehalf uur klimmen naar de mijn, maar het was het wel waard!

We vonden er stukjes Calciet en Rozenkwarts, en heel veel speksteen.

We zijn nu ook op een andere manier gaan tandenpoetsen. In plaats van tandpasta gebruiken we nu kokosvet en zuiveringszout.

Het bevat heel goed; je tanden worden er goed schoon van en het is stukken gezonder ook! Het voelt helemaal goed!



Vandaag hebben we nóg een kristalmijn bezocht.

Het was er heeeeeeel mooi... mijn passie voor Kristallen kwam helemaal tot haar recht!

We hebben gevonden: veel schitterende stukken wit en helder doorschijnend kwarts, mooie

stukken donkere rookkwarts, mica en het relatief zeldzame thuliet.
Dat laatste wordt alleen in Noorwegen gevonden! Ik ben helemaal enthousiast over deze mooie mijn.



Onze vondsten...

Hierna gaan we nog een kristalmijn bezoeken en daarna zakken we af naar Zweden.

Maar dat is voor de volgende keer...

Hoi Anneke,

Laatst hebben we in Noord-Scandinavië kamille geplukt. Alleen is deze groter dan die in Nederland (hoewel veel hier groter is).



Kun jij zeggen of het echt kamille is of iets dat er heel erg op lijkt? Want ik weet het niet helemaal zeker.



Heel erg bedankt,

Groetjes, Christel

Hoi Christel,

Zo te zien heb je daar de reukeloze kamille. Hij lijkt ook op de zeekamille.

Deze kamille kun je ook gebruiken om te drogen, voor water met een smaakje en dergelijke, maar hij heeft niet de medicinale werking van de echte kamille.

Als je de echte kamillebloem in de lengte doorsnijdt, zie je een buisje door het bloempje lopen. Dan heb je te maken met de echte kamille.

Groetjes, Anneke
