

2 september 2018

LEZING:

PERMACULTUUR:
een levensfilosofie

Guy Cotemans (Permacultuur Natuurlijk)

Met Permacultuur kunnen we door slim ontwerp in harmonie leven met elkaar en onze omliggende omgeving. Permacultuur is te begrijpen door iedereen en biedt elk individu, maar ook systemen en organisaties, handvatten om te werken aan een zelfregulerend systeem waarin er genoeg is voor iedereen, nu en in de toekomst.

Terug naar de menselijke maat en respect voor de aarde dus, en met respect voor ieders inbreng.

Eigenlijk gaat Permacultuur over het leven zelf: permanente (agri)cultuur en werken aan een veerkrachtige samenleving.

Locatie

Kantine van ATV De Rekere

Helderseweg 63a

1817 BB ALKMAAR

Aanvang

14.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur

Deelname

€ 17,50

Dit bedrag is inclusief koffie of thee en soep ter afsluiting

Aanmelden

E-mail: Anneke@project7-blad.nl