

## Even voorstellen: Piteke van der Meulen

Hallo lezers,



Ik wil me graag aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Piteke van der Meulen.  
Ik ben getrouwd met Sjoerd Bandstra en heb  
3 volwassen kinderen die allemaal nog thuis  
wonen (24, 22 en 18 jaar).  
Vanaf april 2017 ben ik betrokken geraakt bij  
het wildplukken.  
Na de eerste wandeling met Anneke in Rijs  
ben ik zo enthousiast geworden dat ik me  
ook heb aangesloten bij een wandelende  
studiegroep en een studiegroep met vaste  
locatie.  
Ik ben schooljuf geweest en houd ervan om  
kennis te delen en anderen nieuwe dingen te  
leren.  
Toen Anneke mij vroeg of ik ook wilde mee  
werken aan deze nieuwsbrief, hoefde ik niet  
lang na te denken.  
Ik vind het heerlijk om de natuur in te trek-  
ken en te kijken wat er aan eetbare planten  
te vinden is.  
Ook houd ik ervan om in de stad waar ik  
woon en in mijn eigen tuintje te ontdekken  
wat er groeit en wat daarvan bruikbaar is  
voor bij het eten.  
Dagelijks ben ik bezig met zo gezond moge-  
lijk koken en eten.  
Ik wil dan ook graag recepten delen en jullie  
laten zien wat er in mijn omgeving groeit  
aan eetbare planten.  
Ik hoop jullie allemaal te inspireren.

---