

Een hond die hondsdrif eet en nog veel meer

Afgelopen maand wel erg bepaald door onze nieuwe hond, die we op 20 maart afgehaald hebben. Ik ben nog een keer gaan kijken half Maart met Isabelle, de vrouw van Philippe, die zo gek was op de grootste hond uit het nest.



Er waren meerdere nesten en er kwamen direct een heleboel kleine hondjes op ons afrennen.

En dan ook nog uit diverse moeders kiezen! Waarbij ik eerst naar de stamboom gekeken had van de lijn van onze vorige hond, Viking des Assiers.

De grote pup van een andere lijn lag rustig in de mand.

Het laatste nest, waar werkelijk zeer schattige hondjes bij zaten, was van een echte Assiers, een werklijn. Aangezien ik de hond toch niet ga opleiden tot politiehond heb ik in overleg met Belinda en Isabelle besloten, na alle andere hondjes goed



bekeken te hebben, de grote pup te kiezen.

Hij was erg rustig en stond met zijn staart omhoog te kijken waarom de kleine hondjes zo druk waren.

We noemen hem Orion, omdat de hondennamen dit jaar in Frankrijk met een O moeten beginnen. Hij heeft als vader LORD OF THE WIN de L'OMBRE ROUGE de PHRYGIE en als moeder NADA DE EUSKAL HERRIA.

Beide honden hebben ook veel over- overgrootvaders/-moeders uit de lijn van des Assiers.

(Jody des Assiers, de bekendste Beauceron in Frankrijk, was de grootvader van Viking).

Wij willen gewoon een rustige hond, die een kameraad voor ons is.

We kregen een zak hondenvoer mee, brokjes van een goed, maar industrieel merk, waar hij onbepert van mag eten.

Omdat Viking op tienjarige leeftijd een slechte vacht kreeg, evenals de kat, hebben we besloten om beiden anders te gaan voeren; voor de hond: groente, vlees en rijst.

Dat maakte ik in ruime hoeveelheden en vroom dat in.

Voor de kat, die drie muizen gemiddeld per dag at, zijn we vis en vlees bij gaan voeren in plaats van brokjes.

Omdat ik meteen wilde overstappen op rauw voer voor Orion werd me dat door de fokker en de kennel ten sterkste afgeraden. Beiden zeiden dat je pups tot 8 maanden brokjes moet geven. Ik heb meteen biologische brokjes besteld, niet gemakkelijk in Frankrijk.

Op basis van de gegevens die ik vond over dit onderwerp krijgt hij nu 1 rauw ei per dag, en wij zijn dat ook gaan eten, door de yoghurt geklust. De eierschalen vermaal ik tot poeder, maar ik lees net op <https://www.voerwijzer.com/> dat je hem het ei direct met de schaal kan geven, lijkt me logisch.

Omdat de enige kip die we nog hadden van de leg is overwegen we om er weer wat kippen bij te nemen. Wordt vervolgt.....



De eerste dag namen we Orion mee de boomgaard in.

Hij ging meteen op een paardenbloem kauwen.

Ik gaf hem een madeliefje, hij ging er zelf meteen drie opeten. Zo kwamen we op het idee om hem van onze kruiden mee te laten eten.

Ik had een gerecht gemaakt met hondsdraf erin en hij vond de omelet met dit kruid erin erg lekker. Het handboek *Kruiden Geneeskunde* van Anne McIntyre (uitgegeven door Veltman Uitgevers) helpt me om wat dieper op de materie in te gaan .



Ook internet kan informatie verschaffen, maar als ik op een site giftige planten lees dat hondsdraf giftig is en dat er dieren aan dood gaan, zonder daarvan achtergrond informatie te geven, vind ik dat non-informatie.

Het gaat om de

hoeveelheid, welke delen, bereidingswijze, welk dier etc.

Er is nog zoveel te leren en een hoop mensen praten elkaar na.



Hondsdraf (*Glechoma hederacea*) , bijnaam *Nepeta glechoma* , *Nepeta hederacea* is een kruipende, geurende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*). De naam is een volks etymologische vervorming van Middelnederlands *goutdraue* (lees: *gont-drāve*), wat 'zweerrank, wondkruid' betekent en een samenstelling uit **gont* 'zweer, etter'

en *rave 'rank' is. Dit woord is verwant met gewestelijk Duits *Gundelrebe* en waarschijnlijk de Gotische persoonsnaam *Gunderaba*.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdrif>



Van verse hondsdrif kan 'thee' worden getrokken met een aangename kruidige smaak die ligt tussen die van groentenat en munt. De plant wordt wel als geneeskrachtig kruid toegepast tegen onder meer jeuk en wonden.

Het werkt ook tegen de jeuk die men krijgt van brandnetels, waar het dikwijls bij in de buurt groeit. Ook is het in gebruik in de bierbrouwerij. Daar was het een voorloper van hop.

Het is een goede bodembedekker, vandaar dat die in het Frans: *lierre de terre* heet en in het Engels: *ground ivy* (aarde klimop).

Hondsdrif staat overal in onze tuin, en met name in de groentetuin, die nu half verwilderd is. En ik eet het met mate, zoals eigenlijk alles.

Vlak nadat Orion in ons leven kwam moest ik naar een jaarvergadering van Ecolise (www.ecolise.eu).

Ik had alle tickets voor de trein gekocht om zondag om 9 uur vanaf Dax te vertrekken via Parijs en Luxembourg en dan via de lokale

boemel of bus naar Hollenfels. Zondagochtend vroeg bleek dat de elektrische auto niet was opgeladen; we redden nog naar Orthez, maar dat oplaadpunt was te traag en het treinloket was gesloten op zondag. Ik besloot om maar niet te gaan.



Er was voor mensen die niet naar Hollenfels konden komen een online participatie geregeld.

Dus heb ik drie dagen met een mijn koptelefoon op de vergadering bijgewoond.

Zeer vermoeiend.

Zie verslag in het Engels:

<http://www.ecolise.eu/ecolise-members-reiterate-the-need-for-government-and-eu-support-for-community-led-initiatives/>

Omdat ik een foto van het beeldscherm nam, zag ik een roofvogel "bidden" voor het raam.



Het bleek de kerkuil te zijn, die op zolder zijn nest heeft!

Ik ben inmiddels een online cursus aan het volgen voor homeopathie voor honden en heb de 7 afleveringen gevolgd van Ty Bollinger, <https://thetruthaboutcancer.com/>, die zeer goede informatie geeft over voeding, vaccinaties en alternatieve geneeskunst voor huisdieren. In de uitzending werd uitgelegd dat voor veel ziektes vaccinatie zelfs schadelijk is.

Dus zitten we weer helemaal op de lijn van Anneke. Ik heb de serie gekocht en hoop een er een uittreksel van te maken.

En tussen de bedrijven door de uitwisseling van planten en zaden bijgewoond in Salies; ik heb mijn eigengemaakte zaadgranaten weggeven in ruil voor enkele euro's voor onze vereniging.



Kitty de Bruin

E-mail : kittydebruin64@gmail.com
Website : www.entransition.fr
Website : www.salies-de-bearn.entransition.fr
Facebook : <https://www.facebook.com/kitty.debruin.5>