

## Van 2017 naar 2018 in Lanneplà, Frankrijk

Allereerst de beste wensen voor een inspirerend 2018, dat volgens de astrologie veel veranderingen zal brengen.

En wat is er mooier dan een boomgaard waar je het hele jaar door plezier van hebt ?

Toen mijn moeder, die in februari 2016 is gestorven, nog leefde brachten we meestal de Kerst bij haar door.



*Bonne Année  
2018  
Piet en Kitty*

De Kerstavond vierden we dan bij vrienden.

Zij nodigden dan ook hun kinderen uit, twee mooie meiden met hun aanhang. Als echte gangmakers verzonden ze een Kerst quiz, waarbij ze op een verscheidenheid aan vragen antwoord wilden hebben, en via een puntensysteem kreeg de winnaar de Kerst cup en die persoon moest dan de volgende Kerst de quiz organiseren.

Het eerste jaar won ik die cup, nam hem mee naar Frankrijk en we bedachten dat het leuk zou zijn om de volgende Kerst in de zomer te vieren, temeer omdat

we een hele grote nep Kerstboom hadden gekregen van Duitsers die hun huis hadden verkocht.

Dat is er nooit van gekomen, vanwege drukke agenda's. Het jaar daarop vierden we de Kerst weer bij hen thuis en kwam de Kertscup weer in Nederland te staan. Dit jaar kwam onze vrienden met het idee om Kerst bij ons te vieren.

De kinderen, die inmiddels veertigers zijn zouden ook meekomen, inclusief de 'koude kant'.

Het had heel wat voeten in de aarde, want één stel zou daarna door gaan naar Biarritz en Spanje, omdat ze wilden gaan surfen, het andere stel moest naar Oostenrijk om te gaan skiën en onze vrienden moesten terug naar Nederland.

En ze hadden de Kerst-cup meegebracht en kwamen erachter dat we in 2007 ermee begonnen waren; het tiende jaar alweer!

De koude kant was verantwoordelijk voor de quiz, die werd





nu niet meer via multiple choice gedaan, maar via teams van twee personen die binnen een paar seconden antwoord moesten geven op verschillende onderwerpen waaruit ze mochten kiezen; bij een fout antwoord ging de vraag naar het volgende team.

Een adequaat puntensysteem werd door de beide heren bijgehouden.

Zij hadden ook de cup een uplift gegeven met led lampjes erin.

Ik heb voor de eerste keer hier een kerstboom gekocht, waarin ik de kerstballen uit de veertiger en vijftiger jaren uit de erfenis van mijn moeder in hing naast de moderne led lampjes.

Mijn vriendin heeft een goed gevoel voor decoratie, dus werd er buiten ook versierd.

Toen ik in 1978 mijn eerste huisje in Frankrijk kocht

kwamen we altijd na de Loire door gebieden waar hele grote bollen maretak in de bomen hingen.

Mijn droom was er zo eentje te kunnen plukken van een boom.

Maar ze hingen altijd te hoog.

In onze acacia bomen, maar ook in onze boomgaard hangen ze volop.



Dankzij de vorige aflevering van project

blad, kon

ik wat

meer achtergrond informatie geven aan onze gasten.

Natuurlijk hebben een mooie bol geplukt en boven de voordeur gehangen.



Het was prachtig weer, zodat we op het terras van de lokale specialiteiten konden genieten, zoals de oesters die ik begin december besteld had.

De man was zeer verbaasd, want bestellingen worden echt op het laatste moment gedaan in Frankrijk.

We hebben onze rotsierie kunnen gebruiken, die ik jaren geleden bij een tweede hands winkel gekocht heb.

Hij werkt via een gewicht dat je handmatig moet opwinden. Het is het principe van een grote klok.

De mannen hebben vissen gekocht op een soort markt aan de Adour in Bayonne.

Ongeveer 5 kraampjes verkopen vis, die vroeg in de ochtend wordt aangeleverd door een klein vissersbootje.

Hierdoor kom je ongebruikelijke vissen tegen die in de Golf van Biskaje gevangen worden.

Wij hebben dorade marbré gegeten en een maigre (*Argyrosomus regius*).

Na de lunch hebben we een prachtige wandeling gemaakt

in het bos hiernaast. De wandeling die ik bijna iedere zondag met onze hond Viking liep.

Voor de tweede kerstdag heb ik als tussendoortje de taart met wilde groente, kool, snijbiet, hondsdrif en speenkruid gegeten, aangevuld met de kruiden en bloemen die hier het hele jaar te oogsten zijn zoals venkelblad, salie, madeliefjes, paardenbloemen en maagdenpalm blauw en wit. Licht, gezond en vegetarisch.



Dit jaar bloeit het speenkruid wel erg vroeg, maar de meeste plantjes hebben nog geen bloemen, zodat we ze kunnen eten.

Deze winter, maar hij is nog niet om, heb ik voor het eerst vlinders, hommels en bijen in december en januari gezien, gisteren deze hommels op de mahonie bloemen:

Eind deze week hebben we voor Salies en Transition een jaarvergadering, ik heb besloten om af te treden als presidente, anders zit ik daar over 10 jaar nog, en 2018 is het jaar van verandering, dus moet je andere keuze maken; vanochtend hoorde ik het nog in het Pele rapport :

Deze mantra, vertaald uit het Engels:

YouTube:

<http://newparadigmastrology.com/january-3-2018-pele-report-astrology-forecast/>

of op de website:

<http://newparadigmastrology.com/>



Kitty de Bruin

[kittydebruin64@gmail.com](mailto:kittydebruin64@gmail.com)

site:

[www.transitionfrance.fr](http://www.transitionfrance.fr)

---