

OMZWERVINGEN, TOEVALLIGHEDEN, PELGRIMS en TRANSITION

Het vriest of net niet, 0 graden.

Gisteren bracht ik mijn vriendin Riejanne naar de bus in Biarritz om naar Nederland terug te gaan.

Riejanne op ons terras in de ochtendzon, ze was bij ons een paar jaar geleden en heeft toen (de pelgrimsroute) naar Sauveterre gelopen, waarbij ik de vier wandelaars met de auto zou ophalen. Ze deden er veel langer over dan dat ik uitgerekend had, omdat het pad nogal slingert en van de ene naar de andere kant van de weg gaat. Ze heeft met Ria besloten om in het jaar daarop de route de Compostella te lopen vanuit ons huis. Dat hebben ze gedaan en ze zijn tot Estella (Spanje) gekomen, waar we ze met de auto opgehaald hebben en meteen fantastisch geluncht.

Riejanne had zo de smaak te pakken dat ze het jaar daarop vanuit Nederland naar ons huis in de Atlantische Pyreneeën is komen lopen, waarna we naar Estella gereden zijn.

Ik heb drie dagen de pelgrimsroute met haar meegelopen en de bus gepakt om de auto weer in Estella op te halen.

Op hetzelfde terras heb ik nog vaak gepraat met verdwaalde pelgrims, die wij onderdak bieden.

Ze blijven vaak een paar dagen plakken, omdat het hier zo heerlijk stil is.

En nee, we hebben geen gîte.



Zij logeerde een weekje bij ons na haar omzwervingen in Ierland en in Spanje in het ecodorp Amalurra, waar ik toevallig in maart een vergadering van ecolise.eu bijgewoond heb.

<http://www.ecolise.eu/>

Ze heeft daar enkele weken als vrijwilligster gewerkt en ook viooltjes geplant in een border die ik in maart dit jaar gefotografeerd heb, de man is op de foto is Andy Goldring, de bevoegde directeur van de permaculture vereniging Engeland.

<https://www.permaculture.org.uk/>

In april dit jaar heb ik over Amalurra geschreven in het project7-blad. Dat was de eerste grote reis met de elektrische auto.

Nu weet ik dat met de 258 km autonomie (s 'winters is dat 50 km minder, vanwege de kou), die de teller aangeeft, zonder opladen heen en terug kan.

Bij het wegrijden uit Biarritz begon de boordcomputer te waarschuwen dat ik de eindbestemming niet zou halen, als ik onderweg niet zou opladen.

We gingen naar Biarritz met een warm zonnetje, 14 graden, maar aan de kust regende het hard en de temperatuur daalde naar 0.

Ik zette de eco stand aan, maar daardoor kon ik niet harder dan 85 km op de snelweg rijden.



Ik kwam echter veilig thuis met nog een behoorlijke marge aan kilometers.
Hier in Lanneplàa was het inmiddels ook 0 graden.

Vannacht kwamen er heel veel kraanvogels over vliegen, ik kon ze, ondanks de heldere nacht, volle maan en het landschap dat wit was door de rijp, niet zien maar wel heel goed horen.



Als ik zo terugkijk op oktober en november lijkt het wel of alle gebeurtenissen over elkaar heen tuimelen.

Dan realiseer ik me dat ik gas terug moet nemen, dat is onze moderne tijd niet meer de juiste uitdrukking, juist nu we van fossiele brandstoffen af willen, vanwege onder andere de vervuiling.

Zoals Riejanne na haar reis met de bus (op waterstof? of binnenkort elektrisch?) naar Nederland zei: "Heerlijk, dat slow reizen".

Over Nederland gesproken: ik ben in oktober een weekje in Nederland geweest, om de burens Aartje en Joop te helpen na een knieoperatie van Joop. Beiden zijn over de tachtig.

Zij hebben mijn moeder fantastisch geholpen, zodat ze tot haar dood in haar eigen omgeving kon blijven wonen. Joop is geopereerd om zijn kunstknie te vervangen in de Sint Maartens kliniek bij Nijmegen en wel om 8.00 uur in de ochtend.

We vertrokken om 5 uur vanuit Alphen aan de Rijn.

De volgende ochtend ben ik met Aartje er naar toe gereden en kwamen op het moment dat de fysiotherapeut in Joop's kamer was.

Hij zei dat als hij kon lopen dat hij naar huis kon. Joop is erg sterk en heeft veel wilskracht en het schuifelen achter een rollator en zelfs het lopen met stokken ging goed.

Joop: "Dan mag ik dus naar huis."

De therapeut antwoordde: "Nou ja, U bent niet ziek, ik zal met het medische team overleggen, en kom na de lunch terug".

Dus hebben we met z'n drieën in de kliniek geluncht. Ik viel bijna van mijn stoel van verbazing! Het eten werd vers in een wok bereid; groentes, en/of noedels, en of garnalen/vlees.

<https://www.maartenskliniek.nl/random-uw-zorg/restaurant#focus>

Het vlees is biologisch en zelfs de koekjes bij de koffie zijn biologisch.

Les idées de l'été 2011 et le travail entre mars et juillet 2012



Na twee uur wachten op de uitslag, het verstrekken van de medicijnen en al het papierwerk konden we met Joop de thuis reis aanvaarden. Wat mooi dat dit allemaal kan tegenwoordig! Voor de wondverzorging was Buurtzorg, <http://www.buurtzorgnederland.com/> geregeld, zodat ik de dames die mijn moeder verzorgd hebben weer tegenkwam.

Joop is gek op tuinieren, hij mag alleen niet meer op zijn knieën zitten, zodat hij ook maar in bakken moet gaan werken zoals ik dat doe en in ons project in Salies de Béarn.

Daarna ben ik met de trein naar Duinkerken gegaan om een workshop voor te bereiden in deshallesauxsucré,

<https://www.halleauxsucres.fr/>, voor de Transition initiatieven uit Noord Frankrijk. Marnix, de directeur van dit learningcentrum voor duurzame steden, heeft me gevraagd om met de organisatie daarvan de helpen.

Rob Hopkins heeft de workshop s' middags gegeven.

Maxime Bonnike had een lunch geregeld voor de deelnemers zodat we konden kennismaken en dat ik de mensen, die ik alleen via internet kende, kon ontmoeten

<http://www.transitionfrance.fr/2017/10/25/reportage-de-workshop-avec-rob-hopkins-a-dunkerque>



De volgende dag hebben we Grand Synthe bezocht, waar de burgemeester Damien Carème zijn ecologische en sociale ideeën realiseert in deze industriële omgeving.

Hij is mede geïnspireerd door het Culemborgs project, E.V.A., gestart door Eva Lanxmeer, waar Piet in 2009 op bezoek was.

Grappig dat in de Franse Wikipedia dit project uitgebreid besproken wordt:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eva_Lanxmeer



In tegenstelling tot de Nederlandse Wikipedia, waarin het project wel genoemd wordt, maar niet in detail beschreven is.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Culemborg>

en <https://nl.wikipedia.org/wiki/Lanxmeer>

Wel staan er veel foto's op een website die je [hier](#) kunt bekijken.

Het was net of ik door Culemborg of Heerhugowaard liep, omdat het polder achtige aspect was overgenomen in Grande Synthe.

's Middags was er een conferentie en de reis van drie weken door Europa is vastgelegd in een [mooie blog van Rob Hopkins](#) over imagination.

In november hebben we een samenzijn van de zuidelijke transitiongroepen in Frankrijk georganiseerd zie het Franse verslag: <http://wp.me/s66kLi-1576>



Inmiddels hebben we in Salies veel workshops gegeven, o.a. over het maken van zaadbommen of guerrilla tuinieren, maar dat komt de volgende keer aan bod.

Intussen blijven we lekker eten, geïnspireerd door Anneke en haar recepten.

Hier een omelet met wat bloemen die zelfs in december nog bloeien.



Kitty de Bruin

E-mail: kittydebruin64@gmail.com

Websites: www.transitionfrance.fr

www.salies-de-bearn.transitionfrance.fr
