

Mark en Diederik, kom tot bezinning...

Mark en Diederik, wat een heibel over het zorgstelsel.
Waar zijn jullie nu mee bezig? Moet alles nu in de soep lopen?
Moet alles ontploffen?
Wat je aandacht geeft, groeit... Jullie hebben het maar over de premies die omhoog moeten, de kosten van de zorg die stijgen en dat Nederland massaal zal moeten helpen de gaten te dichten.
Oftewel: bezuinigen! Maar wat jullie bezuinigen noemen, noemen wij diefstal!
Stellen jullie je nu eens het volgende voor...
Graag wil ik een bepaalde groente op tafel serveren maar deze heb ik niet in huis. Toevallig zag ik dat soort wel bij de burens liggen, dus haal ik het daar dan maar vandaan.
Fout! Dat heet stelen, iets pakken wat rechtmatig niet van jou is.



Ja, inderdaad, maar wat doen jullie?

“Bezuinigen,” zeggen jullie massaal in Den Haag, maar ondertussen de BTW omhoog gooien..., premies laten stijgen..., kortom: dat heet stelen om je eigen gaten te dichten. De burgers laten bloeden om jullie tekorten op te lossen.

Iedereen werkt al negen van de twaalf maanden voor de overheid, ach, laten we het ROVERHEID noemen, dat siert jullie beter. Roven en stelen maar dan op ‘legale’ wijze!
Nu zullen velen de wenkbrauwen fronsen bij het lezen van negen van de twaalf maanden, maar denk aan de belasting die meteen op het salaris wordt ingehouden, alle BTW over je boodschappen, accijns op brandstof, gemakbelasting, toeristenbelasting en zo kunnen we nog wel even doorgaan want de lijst is lang.

Bezuinigen heet het wanneer je de oplossing binnenskamers zoekt zonder een ander te benadelen.

Stelen heet het als je besluit zomaar van alles in prijs omhoog te gooien.

Denk aan het kwartje van Kok indertijd, dat is er ook stiekem nooit meer afgegaan, nee sterker nog de brandstofprijzen rijzen de pan uit.

Het zorgstelsel is al helemaal een heikel onderwerp. En nogmaals, wat je aandacht geeft groeit!

Jullie noemen zo vaak op dat het niet anders kan, dus kan het ook niet anders meer!

In jullie gedachtenkronkels kan het echt niet anders meer!

Dat is waar, wanneer je volledig denkt in chemie, aan fabrieken die moeten draaien en personeel dat overal in die sector betaald moet worden. Dan kan het zeker niet anders meer en zullen er poeders, pillen en vaccins bij de vleet gemaakt blijven worden.

En om dat allemaal te bekostigen moeten de premies omhoog.

Kan het *echt* niet anders?

Jawel, zeker weten! Maar dan zullen jullie je denkpatroon volledig moeten omgooien. Werkelijk 180 graden alles omgooien. In gedachten gaan we terug in de tijd. Spoot men vroeger ook zoveel gif in een mensenlichaam? Of over een akker?

Lieve help, bedenk eens als jullie puur natuur gaan denken wat je allemaal niet meer zult laten fabriceren!

Van de wieg tot het graf worden we volgespoten als we dit toestaan. Velen laten het stilletjes toe want zij denken dat het goed is.

Hoe belangrijk is het om iemand die op sterven ligt nog een griepspuit te geven?

Ja, belangrijk voor de onkostenpost!

Hoe belangrijk is het om pasgeboren baby's meteen gif in te spuiten?

Is dat belangrijk?

Is dat normaal?

Hoe leefden jullie opa's en oma's?

Aten zij de goede gezonde vetten?

Toen kon men al die giftige mengsels toch ook niet kopen? Giftige mengsels om in te bakken en braden.

Door deze gif bende krijgen velen plakkerige rotzooi in hun aderen waardoor er hart- en vaatziekten ontstaan. Deze ziekten ontstaan omdat men de cholesterol die als natuurlijke reactie omhoog gaat naar beneden duwt met giftige pillen, zogenaamd om ons te helpen. Maar de mensheid wordt hier niet mee geholpen, welnee, men duwt de persoon in kwestie langzaam het graf in.

Alleen... voor het zover is dat iemand is overleden komen er nog zoveel factoren voorbij die geld kosten en dat zorgt ervoor dat het zorgstelsel steeds meer een probleem aan het worden is.

Wil iemand er wel de verantwoording voor dragen dat de medemens gif ingespoten krijgt?

Wie daar goed over nadenkt zal 'nee' zeggen! Toch dragen wij allen die verantwoordelijkheid via de premies die we massaal betalen.

Als ik mijn buurman aluminium in het lichaam spuit zal ik aangeklaagd worden voor moord!

In vaccins is het 'normaal', zegt men...

Cholesterolpillen duwen de natuurlijke reactie in het lichaam letterlijk de pan in! Een verhoogd cholesterol vertelt je dat er iets niet in balans is. Als je dat 'iets' niet aanpakt maar de hulptroepen massaal vermoordt dan worden de problemen alleen maar groter. Er lopen velen op straat die op deze wijze met een tikkende tijdbom in het lichaam rondlopen.

Mark en Diederik, wanneer we nu eens helder en nuchter alles op een rijtje zetten, zou het dan zomaar anders kunnen worden wanneer we de natuurlijke bronnen die bij ons mensen horen in ere herstellen?

Kan het een oplossing zijn om massaal allen te inspireren meer aandacht te schenken aan gezonde groenten en fruit uit eigen omgeving?

Kan het een oplossing zijn om samen stukken grond in steden en dorpen te beplanten met groente en andere eetbare gewassen die voor allen toegankelijk zijn?

Kan het een oplossing zijn als we de kennis van vroegere tijden weer verspreiden en de goede vetten eten?

Nu zullen jullie bedenkelijk gaan kijken want wat moet er met al die industrie gebeuren?

Sluiten! Afbouwen en sluiten wat overbodig is. Zijn we meteen veel luchtverontreiniging kwijt, scheelt het vervuiling van het oppervlaktewater, kortom veel gewonnen.

Veel werkelozen?

Wanneer we ook wat dat betreft anders gaan denken, elkaar helpen met ruilhandel, elkaar de kennis aanreiken van wat ieder voor zich weet, dan komen we ook vele stappen verder.

Voor alles is een oplossing en wat je aandacht geeft groeit!

Dus Mark en Diederik, nu mijn voorstel!

Graag kom ik naar Den Haag en zal ik jullie helemaal bijpraten over alle natuurlijke hulpbronnen die rijkelijk om ons heen groeien.

Deze lezing geef ik toch al veelvuldig dus graag informeer ik jullie ook. Gezonde gewassen, er is genoeg. Je moet ze alleen even weten te herkennen en er open voor staan.

Ja, je kunt ook kiezen voor een hap genetisch gemanipuleerd voedsel, verwarmd in de magnetron, maar als je dat zou doen kom je ook in de problemen en jullie hebben al zo'n dobber aan het zorgstelsel.

Beste heren, is het normaal dat we naar één op de twee personen met kanker gaan?

Beste heren, hebben jullie je al eens bedacht hoe dit zover heeft kunnen komen?

Is het niet waanzinnig dat dit gebeurt?

Is het niet mensonterend hoe velen in tehuizen verzorgd worden?

Is het niet mensonterend als bij een baby meteen een gifspuit leeggespoten wordt?

Is het niet mensonterend dat we hier als volwassenen over beslissen en zo'n klein kind dit maar moet accepteren?

Is het niet mensonterend om kleine kindertjes in hun eerste levensjaar al 28 vaccins te geven?

Is het niet mensonterend om velen te laten bloeden middels veel te hoge premies, veroorzaakt door jarenlang wanbeleid?

Hier even ter overdenking een uitspraak van een andere ijzeren dame!

The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.

Margaret Thatcher

(Het probleem met socialisme is, dat je uiteindelijk door andermans geld heen raakt.)

Beste heren dit is jullie kans het roer om te gooien en echt geschiedenis te schrijven.

Ga de geschiedenisboeken in als de twee vooruitstrevende politici die inzagen dat men het jarenlang had verziekt. Alles wat je aandacht geeft groeit!

Ga naar buiten, pluk eens een madeliefje of een viooltje en doe dat op je salade.

Hoe blij stemt dit jullie?

En dit zijn nog maar twee summiere handreikingen, maar wanneer jullie echt geïnformeerd zijn, daar naar gaan leven, dan krijgen jullie een energie waar velen van gaan duizelen.

Jullie zijn dan meteen het voorbeeld van hoe je door de natuur positief gevoed wordt en hebt dan proefondervindelijk vastgesteld dat dure premies niet nodig zijn want het hele beleid is dan omgegooid.

Alles wat je aandacht geeft groeit, begin met je eigen gezondheid enne...

Mijn aanbod staat nog steeds! Ik wil mijn presentatie komen laten zien en jullie allemaal informeren.

Om thuis nog wat na te lezen heb ik alvast een paar boeken waarmee jullie uit de voeten kunnen.

Het boek met de soepprecepten is net verschenen en alles is gemakkelijk te bereiden, juist voor hen met een drukke baan!

Anneke Bleeker

Bergen NH

5 november 2012

www.gezondverstandavonden.nl/ / www.verontrustemoeders.nl

Klik op onderstaande link om het boek te bekijken:

www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872527

