

Traan om een kind

Traan om een kind.

Deze titel kwam bij ons afgelopen week spontaan voorbij.

Traan om een kind, een lied van Ritmisch koor Bergen waar wij beiden vele jaren lid van zijn geweest.

De laatste keer mee zingen, ligt nu alweer een paar jaar achter ons, maar dit lied heeft voor ons diverse herinneringen.

Afgelopen week hebben wij de CD dan ook gepakt en deze eens weer geluisterd.

Traan om een kind.

Je zou spontaan tranen in je ogen krijgen voor alle kinderen wereldwijd.

De kinderen zijn nota bene onze toekomst!

Welke toekomst?

Kinderen worden vanaf het moment na de geboorte direct al belaagd met het Hepatitis B vaccin.

Want stel je voor dat het 'gevaar' loopt... Welk gevaar?

In de loop van het eerste levensjaar wordt de kleine vervolgens verder bestookt met de nodige spuiten met lichaamsvreemde stoffen.

Als een kind huilt voordat de spuit leeggespoten zal worden, negeren wij dit hevig met de woorden: 'Stil maar het is goed... het is voor je eigen bestwil.'

Goed?

Is het *echt* goed om een kind de wil van de farmacie op te leggen?

Want dat is waar wij allen voor zwichten. De wil van de farmacie; hun gedachtegoed wordt op ons uitgevoerd en wij brengen die wil eveneens over op de kinderen.

Vervolgens worden kinderen belaagd met verkeerde voeding, lees liever: 'vulling'.

Afgelopen week gaf ik een lezing over vaccinaties en het kwam via een omweg op de magnetron.

Bij de aanwezigen zaten aanstaande ouders en zij waren niet op de hoogte van het feit dat het ten sterkste af te raden is voeding in de magnetron te verwarmen.

Het is pure onwetendheid, waardoor veel kinderen blootgesteld worden aan allerlei invloeden die hen zeer negatief beïnvloeden.

Via allerlei kanalen bestaat de mogelijkheid dat je kind een label opgeplakt krijgt.

Een label kan de opening zijn voor Ritalin of andere medicatie.

Ritalin valt onder het hoofdstuk drugs en die krijgen onze kinderen bovenop de slechte voeding, pardon vulling, de vaccins, de straling via allerlei apparatuur, te beginnen bij de babyfoon, die het liefst bijna *in* het bedje van de kleine staat.

Tranen schieten in je ogen bij al deze gedachten.

Traan om een kind.

Kindermisbruik...

Een volgend onderwerp waar kinderen de dupe van zijn. Kindermisbruik en dat is dichterbij ons allen dan we kunnen vermoeden. Wie de signalen herkent ziet de patronen, ziet dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.

Hier in Bergen, Schoorl, Groet, maar daar niet alleen, nee het is landelijk, wereldwijd en in alle lagen van de bevolking grootschalig aan de orde.

Traan om een kind.

Kinderen worden uit huis geplaatst, of dit nu terecht of onterecht is, dat is een hoofdstuk apart, maar inmiddels heb ik al vele verhalen vernomen van kinderen en ouders die in een val zijn gelopen.

Een val opgezet door personen die duivelse gedachten hebben, deze uitvoeren en voor niets of niemand terugdeinzen.

Het trieste is dat de instanties waarvan je verwacht hulp te kunnen krijgen, personen in dienst hebben die zelf niet zuiver zijn.

Of je nu met rechtbanken, politie, kinderpsychologen, hulpverleners, kindercrèches, of andere instellingen te maken krijgt die zouden moeten ijveren *VOOR* het welzijn van het kind, vrijwel overal zitten er ook rotte appels tussen... Mensen die hun titel niet verdienen.

Al eerder schreven wij over twee meisjes die uit huis geplaatst zijn.

Vader Ben heeft daarover de laatste weken veel informatie naar buiten gebracht.

Informatie over hun advocaten die met verschillende petten op werken. De bewijzen hebben wij kunnen zien door de manier van de brieven die men opstelde, de aanhef, de fouten die gemaakt werden, de verschillende stijlen.

Een zitting die niet plaats heeft gevonden te Alkmaar. Vader Ben heeft veel informatie gespuid en toegegeven door velen, niet altijd op een handige manier maar wel weer verklaarbaar door de situatie waarin zij verkeren.

Je weet dat er met je dochters activiteiten gebeuren waar je grote vraagtekens bij plaatst, maar door de maatschappij ingestelde regels, die bewust worden gefrustreerd door de verkeerde personen, kun je niets uitrichten.

Sprak Ben de waarheid?

Sprak Ben de waarheid?

Afgelopen dinsdag werden zij samen, Ben en zijn vrouw, klem gereden door drie auto's terwijl zij Schoorl verlieten om boodschappen te doen.

'Dan moet er al iemand op de loer hebben gelegen,' is mijn eerste gedachte, 'of iemand in hun nabijheid heeft hen in de gaten gehouden want hoe kan een politie incognito een stel klemrijden wanneer zij gaan boodschappen doen?'

Dat doen we allemaal over het algemeen op verschillende tijden, dus voor een ander moeilijk te bepalen.

Toch overkwam het hen dat de autoruit werd ingeslagen, Ben uit de auto werd gesleurd en afgevoerd werd naar Alkmaar waar hij achter slot en grendel verdween.

Even een paar feiten op een rijtje:

Bij aankomst op het politiebureau in Alkmaar heeft Ben niets getekend toen zijn portemonnee en andere zaken in beslag werden genomen.

Hij heeft geen 'normale' verhoren gehad. Onderweg naar Alkmaar is hij verder mishandeld. Het resultaat van deze overheersing waren een gebroken pols, gekneusde ribben en inwendige kneuzingen.

Nog gekker bij dit hele verhaal is dat de collega's van deze agenten in Alkmaar niet wisten waarom Ben gevangen zat.

Als er een gans de weg oversteekt en er gebeurt daardoor iets, staan de kranten er bol van en RTV NH, de radio- en televisieomroep van Noord Holland, staan vooraan te smullen.

Maar dit verhaal?

Nee, nergens werd het in het begin verteld, later in de week kwam het hier en daar naar buiten; men kon er blijkbaar niet meer omheen. Maar nog niet bij de media waar je dit lokaal zou mogen verwachten.

Het werd groots in de doofpot gestopt en Ben werd vijf uren behandeld in het ziekenhuis als gevolg van de afranselingen van de agenten.

Is dit normaal?

Stel dat Ben geoorloofd gevangen gezet werd, geeft het dan pas dat agenten hem zo toetakelden?

Agenten hebben de functie iemand in te rekenen en naar het bureau te brengen als daar aanleiding voor is maar het heeft geen pas op voorhand iemands autoriteit in te slaan, hem te mishandelen en vervolgens op weg naar Alkmaar in de auto verder te mishandelen.

De vrouw van Ben werd eveneens meegenomen, onheus behandeld maar kreeg de vrijheid met een huiszoeking.

De personen die het huis doorzochten keken zelfs in de spelletjesdozen van de meisjes, vonden niets wat op een vuurwapen leek en zij zeiden dat hen dat speet. Ze waren duidelijk blijer geweest wanneer zij iets hadden gevonden waarmee zij Ben nog meer konden kleineren.

Vrijdag kreeg Ben de vrijheid met de opmerking dat hij naar anderen en vooral naar de media *niets meer mag vertellen* over de in zijn ogen wanpraktijken van bureau jeugdzorg.

Spreekt iemand dan mogelijk de waarheid?

Gezien wat er allemaal in no time is gebeurd zou je dit wel gaan geloven. Dat heet: iemand monddood maken.

Stil, niet over spreken, dan is het er niet en leeft iedereen weer zijn leventje.

Traan om een kind.

Wie echt overal de achtergrond van weet zal vele tranen kunnen laten vloeien. Het verhaal van Ben, zijn vrouw en hun kinderen staat namelijk niet op zichzelf.

Het is een onderdeel van een heel groot verhaal en persoonlijk heb ik al vele signalen opgevangen uit allerlei verschillende hoeken die weer niets met elkaar te maken hebben, dus dat werkt bevestigend. Zeer verschillende bronnen welke onderling geen contact hebben dus voor mij alleen maar voedend.

Daarom geloof ik Ben ondanks dat hij nu bekend staat als iemand die het een en ander op zijn kerfstok heeft.

Ja, Ben heeft dingen gedaan die niet door de beugel konden, maar dat staat los van het feit dat hij nu opkomt voor de veiligheid van zijn kinderen.

Stel, dat zijn kinderen inderdaad om gegronde redenen uit huis geplaatst moesten worden, dan zou het toch logisch zijn dat dit op een veilige plek gebeurt?

De verhalen die rond het huis hangen waar de meisjes nu wonen zijn ook niet al te fris en dat is meteen aannemelijk wanneer je de achtergronden kent, hoe de advocaten hen behandelen, hoe de rechtbank in Alkmaar te werk gaat, hoe de politie in deze zaken verweven zit.

De politie? Wel niet iedereen nee, maar het is net als overal: overal zitten personen op plekken waar zij niet horen.

Personen met verkeerde intenties, belangen, duivelse gedachten, kortom: zij die praktijken uitvoeren die strafbaar zijn, horen ons niet aan te houden voor een verkeerscontrole of om andere redenen.

Rechters die onheus handelen: idem. Wat is toeval? Afgelopen week kwam ook het filmpje naar buiten van een dochter wier vader rechter is in Texas.

Wel, bij het zien van de afranseling die deze vader zijn dochter geeft omdat zij van het internet muziek en filmpjes had gedownload word je onpasselijk.

Deze jongedame had een voorliefde voor techniek als gevolg van een afwijking in de hersenen.

Zij wist zaken binnen te halen die voor anderen nog niet toegankelijk waren via de winkel. De vader heeft haar onbehoorlijk geslagen en mishandeld met een leren riem. Hier spreken wij over een rechter die anderen 'mag berechten'. Dit is een nieuwsfeit uit Texas, maar hier in Nederland 'lusten ze er ook wat van'. Wat ook zo bizar is, is het feit dat nu overal bekend is waar Ben in het verleden voor is berecht. Opeens kunnen we dat allemaal lezen op het internet.

Traan om een kind

Het lied 'Traan om een kind' kwam om al deze redenen afgelopen week in onze gedachte. Er kwamen zoveel feiten voorbij waar je steeds bij dacht; 'hoe is het mogelijk?'

Men blijft geloven in de veiligheid van vaccins, terwijl we gif inspuiten.

Men gelooft alles wat te koop aangeboden wordt, want magnetrons zijn toch gewoon te koop?

We geloven niet dat in ons dorp zoveel gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen.

Nee, niet in ons dorp... elders, maar niet hier hoor...

Vertel aan de eerste de beste inwoner hier wat ik weet en men zal mij aankijken of ik gek ben.

Maar ja de media schenken er geen aandacht aan en dan is het niet waar. Dan overdrijf je!

Wel ik kan bevestigen dat ik in korte tijd zoveel verhalen heb vernomen en niet alleen via Ben. O nee, juist daarom weet ik dat hier veel gebeurt dat het daglicht niet kan dragen.

Het is een optelsom die diep triest is. Maar ja als Joris Demmink nog steeds vrij rondloopt hoe kunnen we dan verwachten dat in de lagere regionen wel actie ondernomen zal worden?

Vorige week heb ik de burgemeester van Bergen mijn wekelijkse mail toegezonden met het verhaal over de kinderen van Ben.

Eerder had ik deze burgemeester uitgenodigd om bij de avond aanwezig te zijn waar Dr. Hans Moolenburgh Sr. sprak, om zo informatie te verkrijgen waar zij mogelijk binnen het gemeentelijke apparaat iets aan zou kunnen hebben ten aanzien van de gezondheidszorg. Zij was toen op vakantie en via haar plaatsvervangster kreeg ik keurig een mailtje terug.

Maar nu?

Niets!

Overigens: over media gesproken.

De lezing over vaccinaties gaf ik afgelopen dinsdag in de bibliotheek van Alkmaar. Deze avond was door iemand anders geregeld. Deze dame had een advertorial (advertentie die de uitstraling heeft van een redactioneel stuk), laten plaatsen in 'Alkmaar op Zondag'.

Tegen betaling lukt het nog wel eens dergelijke informatie onder het publiek te krijgen.

Een 'artikel' over de hele breedte van een pagina. Informatief en uitnodigend.

Maar de andere krant die op zondag in Alkmaar en omstreken verschijnt, weigerde dit te plaatsen, ook niet tegen betaling als zijnde een advertentie.

Men gaf als reden op dan problemen te krijgen met het streekziekenhuis.

Wat een ongelooflijk excuus... maar deze krant maakt wel deel uit van een grote landelijke dagbladcombinatie.

En zo vallen ook hier weer de kwartjes op hun plaats.

Informeel niemand en geloof vooral dat wat ons als 'goed' aangeboden wordt.

Medeburgers die andere informatie hebben en die belangeloos verspreiden, moeten ook op dit vlak monddood gemaakt worden en dan weiger je informatie als een advertentie te plaatsen. En geloof mij als ik vertel dat een dergelijke advertentie een lieve stuiver kost,

geheel op initiatief van een privépersoon die heel gewoon van mening is dat alle inwoners van Alkmaar en omstreken geïnformeerd moeten worden!

Wij monddood, Ben monddood, iedereen die het goed bedoelt monddood.

Traan om een kind!

O ja, op de valreep. Jongens moeten ook massaal gevaccineerd worden met het HPV-vaccin.

Niet zo ongelovig kijken graag want dit nieuws verspreidt men ook massaal!

Traan om een kind!

Anneke Bleeker

Bergen NH

7 november 2011

www.gezondverstandavonden.nl

www.verontrustemoeders.nl

Sinds kort hebben wij (helaas) op de site een aparte pagina 'Kindermisbruik'

Wie het lied 'Traan om een kind' wil beluisteren kan daar terecht.

<http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html>

Tevens staan daar links naar vele andere interessante zaken zoals de uitzending van Zembla van 28 oktober 2011 over 'Misbruikt onder toezicht'.

Allemaal 'toevallige' zaken die tegelijk naar buiten komen. De onthullingen via Ben, een dergelijk programma en voor wie de signalen gaat herkennen zal tot de ontdekking komen dat er mogelijk dichtbij dingen gebeuren die voor jou in een ander daglicht komen te staan. De laatste feiten op Argusoog staan eveneens allemaal op deze pagina, 'Kindermisbruik'.

Links naar informatie over vaccinaties:

<http://www.verontrustemoeders.nl/2011.11.02%20Het%20patientje%20wilde%20niet.pdf>

<http://www.verontrustemoeders.nl/Vaccinatiestudie%20-%20influenzavaccins.pdf>

http://niburu.nl/index.php?view=article&catid=17%3Agezondheid&id=1514%3Aonthuld-data-opzettelijk-gemanipuleerd-om-verband-tussen-vaccins-en-autisme-te-verbergen&format=pdf&option=com_content&Itemid=30

<http://www.verontrustemoeders.nl/0%20CDC%20adviescommissie%20verklaart%20dat%20jonge%20jongens%20gevacineerd%20moeten%20worden%20tegen%20HPV%20baarmoederhalskanker.pdf>

<http://www.verontrustemoeders.nl/2011.11.01%20Recht%20van%20inzage%20bijsluit.pdf>

<http://www.verontrustemoeders.nl/2011.11.01%20Brief%20van%20een%20bezorgde%20dokersassistente.pdf>