

## Indoctrineren, hallucineren, vaccineren, feliciteren...

Indoctrineren, hallucineren, vaccineren, feliciteren...

Woorden die op 'eren' eindigen.

Wat eren?

Je kunt iets eren!

In ere houden, in stand houden! Volhouden dus!

Je kunt iets met eerbied aanschouwen!

Vele kanten aan deze woorden.

### Indoctrineren...

Kijken we op Wikipedia dan staat er letterlijk:

*'Indoctrinatie (of: indoctrineren) is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.'*

Kijk, hier kunnen we iets mee. Is dit niet dagelijks aan de orde? Op alle fronten?

Moeten wij niet dit en moeten wij niet dat? Vooral geloven dat diverse medicatie 'goed' voor ons is?

Dat begint al bij de kleintjes, de baby's die nog geboren moeten worden. Ouders worden geïndoctrineerd dat zij vooral vaccins moeten accepteren, het liefst direct te beginnen met het Hepatitis B vaccin zodra de kleine op de aarde is en voor het eerst zelfstandig ademen kan.

Hup, vaccin in het lichaam. Geen tijd te verliezen, per 2012 wil men dit uitvoeren.

Als klein kind heb je geen inspraak en je ouders worden gemanipuleerd.

Manipuleren, als we echt dieper nadenken komen we op vele woorden.

Indoctrinatie vindt ons hele leven plaats. Een ander zal wel vertellen wat goed is, wat je moet en de overheid zal beslissingen over je nemen. Zo worden wij dagelijks met vele feiten geconfronteerd. Confronteren, nog eentje die in deze rij kan.

### Hallucineren...

Als we wederom Wikipedia raadplegen en kijken wat er bij hallucineren staat zien we het volgende:

*'Een **hallucinatie** is een zintuiglijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Anders gezegd: een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt. Er kunnen dingen gehoord, gezien, gevoeld of geroken worden die niet in de buitenwereld voorkomen. Het woord hallucinatie is afkomstig van het Latijnse hallucineren, dat te vertalen valt als dwalend door de geest. De term werd voor het eerst gebruikt in de psychiatrie door de Franse psychiater Jean-Etienne Esquirol in 1837.'*

Ook dit mag een heldere uitleg genoemd worden en als we om ons heen ons oor te luisteren leggen en de vele reacties waarnemen dan kunnen we ook niet anders dan constateren dat er op vele fronten gehallucineerd wordt.

Volg de media – en dan richten wij onze blik op de gezondheidszorg – op de opdringende wijze waarmee men ons duidelijk wil maken dat wij allen *niet* gezond zijn. Dat wij vooral dit moeten doen en dat moeten doen om aan het ideaalbeeld te voldoen. Voor dit is een pilletje



en voor dat is een speciaal 'dieet' waarbij we ons mogen afvragen of dat nu werkelijk gezond is. Om maar te zwijgen over al die smeersels die bedacht zijn voor op ons brood.

De vraag of we een plasticbakje smelten en vervolgens op ons brood laten lopen om op te eten is natuurlijk een belachelijke vraag, maar de smeersels die massaal in de winkelwagens belanden zijn vaak 1 molecuul verwijderd van plastic. Becel, goed voor hart en bloedvaten. Hallucineren zij allen?

Cholesterol moet aangevallen worden, verlaagd; het zal je lichaam schaden! Dat is de algemene opinie. Maar vertellen dat cholesterol je grote vriend is die je heeft geholpen je leven te redden komt niet in het straatje van al die hallucinerende fabrikanten.

Kijk en luister eens objectief wat wij voorgeschoteld krijgen.

Wat vertellen de reclameblokken ons? Wat vertellen zij ons wat wij mogelijk beter kunnen omdraaien?

Als iets goed voor je is en het zo aangeprezen wordt kun je misschien beter het hazenpad kiezen en er ver van weg blijven!

### Vaccineren...

Wikipedia even ter hand genomen en dan lezen we het volgende:

*'Een **vaccin** is een middel dat bij een persoon (of dier) een immuunrespons opwekt zonder hem ziek te maken. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de ziekteverwekker waar het vaccin voor bedoeld is, dan zonder de behandeling.*

*De term vaccineren komt van het Latijnse woord vaccinia, koepokken. De term vaccineren werd namelijk oorspronkelijk gebruikt voor de aan het einde van de 18e eeuw door Edward Jenner ontwikkelde methode om mensen met de koepokken te besmetten, waardoor ze ook weerstand kregen tegen de voor mensen gevaarlijke 'gewone' pokken.'*

Vaccineren, een hot item heden ten dage. Van voor onze geboorte tot aan onze laatste adem! De spuiten liggen op geregelde tijden klaar voor wie daar in geloven wil.

Kunnen we zeker weten dat dit ons positief helpt?

Valt het je ook niet op dat velen die zich laten vaccineren juist ziek worden? Griep, vele reacties daarover zijn, dat men juist de griep kreeg maar dan wel als excuus had dat het niet zo erg was dan wanneer men niet gevaccineerd zou zijn.

Met andere woorden: het ziek zijn wordt ook nog eens 'goed gepraat'.

Ook opvallend is dat wie geen griepvaccin neemt vaak helemaal niet ziek wordt of dusdanig kortstondig en minder heftig waardoor het even hinderlijk kan zijn, maar er gevoelsmatig 'bij hoort'.

*Ziek zijn, heeft dat ook een functie?*

Ziek worden we allemaal wel eens. Maar al die aandacht voor ons lichaam om op voorhand tegenmaatregelen te nemen, is dat niet bijzonder uit de hand gelopen?

Als we de natuur bekijken, de natuurwetten, de dieren, gewoon puur in het wild.



Puur natuur, een kudde dieren. Zij leven in de natuur, eten dat wat voor de bek komt en handelen instinctief. Op het gevoel!

Kunnen wij nog op ons gevoel leven? Vertrouwen in dat wat onze geest ons ingeeft? Dieren raadplegen hun 'buren' ook niet en worden in het wild ook niet op voorhand gevaccineerd.

Onze huisdieren hebben de pech dat wij dit allemaal voor hen bedacht hebben. Spuitje hier, spuitje daar, maar grote katten in het wild, de leeuwen, tijgers en wolven leven volgens de biologische wetten.

Zij vechten, vluchten, slapen, eten en doen dat wat volgens hun gevoel, dus instinct, goed is. Daar kunnen wij nog iets van leren.

Edward Jenner heeft indertijd al een potje gemaakt van het experimenteren op zijn zoon en de zoon van zijn tuinman. Beide jongens overleden dan ook op jonge leeftijd, begin twintig. Allebei! Dat is t e toevallig, toch?

Maar toch is men verder gegaan en voeg daar dan de bevindingen van Pasteur nog bij dat alles vooral bestreden moest worden en de farmacie kon zijn gang gaan.

Dood met alle goede invloeden, bestrijden! Niets 5000 jaar kruiden, ben je mal, weg ermee! Synthetisch namaken, pilletjes, poedertjes, vaccins, chemo, bestralen, en nog veel meer

trucs werden uit de kast gehaald.

Dat wat de natuur ons al duizenden jaren geeft en volgens B echamp, de tijdgenoot van Pasteur goed voor ons is, wordt lachend en honend verworpen.

Ziek zijn is iets wat blijkbaar niet mag. Maar is een ziekte mogelijk een uiting van iets dat opgelost dient te worden?

Een aandoening, een ongemak, een chronische ziekte, iets wat mogelijk in de familie zit, is het normaal dit te onderdrukken met medicijnen, het te laten wegsnijden of weg te branden?

Als wij een rood waarschuwingslampje in de auto van bijvoorbeeld het oliepeil weghalen en niet de olie bijvullen dan

loopt het toch ook spaak? Lampje weg, zien we het niet meer maar de motor loopt in de puin, want het probleem is niet aangepakt.

Struisvogelpolitiek noemen wij dat, je er voor verstoppen, er voor weglopen.

Waar je niet over spreekt is er niet, niet nadenken, opereren, pillen of andere synthetische oplossingen.

Dr. Hamer, verguisd en bespot omdat zijn theorie en niet stroken met de farmacie, heeft heel andere gedachten. De vijf biologische natuurwetten waar geen ontkomen aan is. Alles heeft een oorzaak, oorzaken hebben gevolgen en gevolgen kun je ontlopen, niet erkennen maar de problemen zijn dan niet opgelost, aangepakt, erkend en in de ogen gekeken.

Alle lichamelijke klachten zijn ontstaan door een inslag. Dat kan van alles zijn, een traumatische ervaring, een ongeluk, kortom er heeft iets plaatsgevonden in je leven en als je dat erkent, weet, het een plek weet te geven zul je in de genezingsfase gaan maar zodra wij een pijn voelen, een tumor ontdekken of andere ziektes benoemen dan schieten we in de angst en gaan het circuit in waaruit we in vele gevallen moeilijk weer een weg uit terug kunnen vinden. Dan zitten we gevangen in het web dat farmacie heet!



Dat zijn de voorbeelden van patiënten die van het ene medicijn in het andere vallen. De voorbeelden van denkend de kanker te hebben overleefd maar tegen een volgend opstapel oplopend.

Denk aan het rode lampje dat je verwijdert en niet het oliepeil aanvult.

Ziek zijn, ziek worden, ziekte als genezing zien... velen zullen de wenkbrauwen fronsen.

Als we het nuchter bekijken dan loopt het de spuigaten uit, of is het maar een groepje in het land die dit ziet? Laten we ons alles maar massaal aanleunen?

Vaccins, om daar op terug te komen, zijn niets anders dan spuiten met lichaamsvreemde stoffen die we vrij het lichaam injagen.

Als we nu in een willekeurige straat gaan staan met een emmer slootwater en vaccinatiespuiten. Dan vragen we aan de voorbijgangers of zij een spuit slootwater ingespoten willen krijgen. Hoe zullen de reacties zijn?

Van in de lach schieten tot op het voorhoofd wijzen?

Slootwater inspuiten?

Ach, dan kun je altijd nog beter polysorbaat 80, formaldehyde, kwik en andere lichaamsvreemde stoffen het lichaam injagen, toch?

Of maakt het een verschil dat een spuit met een vaccin gespoten wordt door een arts of door een andere medewerker/-ster met een witte jas? Dan vertrouwen we de inhoud wel?

Of maakt het ons dan niet uit en denken we niet na?

*Van de wieg tot het graf...*

Van de wieg tot het graf worden we geconfronteerd met die vervelende naald.

Zelfs als je op reis gaat en leuke gedachten aan het hoofd hebt wordt je nog bezig gehouden met dit feit, deze angst.

Reisvaccins. KLM Travel Clinic in Hilversum heet nu Health Services Travel Clinic.

Alle reisbureaus in het land hebben deze mededeling gekregen. Een brief dat deze wisseling heeft plaatsgevonden.

Met andere woorden: wie op reis gaat naar een ver land zal al snel het advies krijgen zich te laten vaccineren. Want reisbureaus zullen dit in het adviespakket aanbieden. De gedachte een mogelijke ziekte te krijgen wordt zo gepresenteerd dat je er angstig van kunt worden maar aangezien de leuke kant van de reis overheerst wordt een vaccin vaak voor lief genomen.

Wie dan achteraf nierproblemen heeft of andere

aandoeningen zal niet meer aan deze vaccins denken want die waren uitsluitend voor de reis bestemd!

Geef mijn portie maar aan 'Fikkie'. Bedankt!

Dan maar niet naar een bepaald land waar het verplicht is en verder gewoon, heel gewoon zorgen dat je lichaam in balans is, je uitgerust op reis gaat, waardoor je weerstand hoger is. Goede voeding, je bent tenslotte wat je eet, moet al geen discussie zijn. Als de basis goed is wat heb je dan te vrezen?

## Zakenreis of op vakantie?

Bezoek onze Travel Clinic in Hilversum!



Oude Torenstraat 49, 1211 BV Hilversum  
Telefoon: 035 688 03 00

Health Services  
Travel Clinic

- vaccinaties voor reizen en beroep
- recepten malariaprofylaxe
- vaccineren op locatie voor bedrijven
- reizigersadvisering
- reisartikelen
- griepvaccinatie

vrij binnenlopen of op afspraak

Openingstijden: iedere werkdag van 8.30 - 15.30 uur, donderdag ook van 18.00 - 21.00 uur

Dieren in het wild handelen toch ook niet zo?

Nee, zij boeken geen verre reis met het vliegtuig, maar zij staan aan andere invloeden bloot. Vaccins zijn een industrie, zo groot, zo omvangrijk maar absoluut niet meer stabiel.

Want velen beginnen het door te krijgen. Wat wij in de wandelgangen vernemen is dat men het opvallend vindt dat er steeds meer vaccins worden aangeboden en ook ziet men de gevolgen in eigen omgeving bij gevaccineerden.

Kortom, men heeft de langste tijd gehad, de horizon is inzicht!

De laatste stuiptrekkingen en zo is het met alles, wie in paniek iets wil redden gaat gekke dingen doen! Dat zien wij in vaccinatieland op dit moment ook gebeuren.

Gek is niet gek genoeg maar alles is aan het wankelen.

Reisvaccins, kindervaccins, griepvaccins en alle overige medicatie van Ritalin tot Prozac, het kan niet op! Geen huis te hoog als het aan het beleid ligt. Premies weer omhoog en spuiten en slikken maar!

Komen we terug op de natuur. Bekijk de dierenwereld van piepklein tot heel groot. Hoe leven zij? Wat zijn hun prioriteiten?

Het grote verschil is dat zij geen materiële stress hebben, zij leven voor zichzelf, voor hun roedel, voor hun soort en nageslacht.

En wij?

Wij maken ons druk om het mooiste huis, de grootste auto, de meest luxe vakantie, de mooiste spullen en alles wat wij moeten achterlaten als we deze aarde weer verlaten.

Neem een voorbeeld aan de dieren.

Volg je gevoel! Is dat moeilijk?

Alles is te leren!

Familiekwalen... dus automatisch is het normaal dat ik ze ook heb?

Dat is ook te doorbreken, wijzelf bepalen wat we wel en niet toelaten in ons leven.

Ja, ja, zullen velen nu denken: maar mijn moeder had dit, mijn oma ook, dus ik toch ook?

Ja, als je hetzelfde denkpatroon zult handhaven, dezelfde levenswijze en er op voorhand van uit zult gaan dat je het ook krijgt, ja bingo!

Dan is het bijna uniek als je de dans ontloopt want je hebt je geprogrammeerd!

Anders leren denken en handelen, dat is stap één in het verhaal. Goede voeding als basis, positieve gedachten en de instelling dat je de wereld wel wilt verbeteren maar begint bij het eigen 'keukenkastje'.

Met andere woorden: verbeter de wereld, begin bij jezelf en geef het voorbeeld!

**Feliciteren... We hebben nog één woord tegoed.**

**Feliciteren!**

Je feliciteert iemand met een behaald succes of met zijn of haar verjaardag.

Een felicitatie kan gepaard gaan met een cadeau, een wenskaart, een boeket bloemen.

Vele mogelijkheden om iemand even in het zonnetje te zetten.

Dat doen we bij dezen met Roel Coutinho.



Deze man, het aanspreekpunt van het RIVM is op 4 april jarig. Dan zal hij 65 jaar worden. Via de kranten heeft deze bijna jarige Job al laten weten niet te zullen stoppen met zijn werkzaamheden.

Wijsheid komt met de jaren en voortschrijdend inzicht zorgt voor een ruimer zicht, een bredere blik, een andere gedachte.

Wij hopen dat Roel het nog mag meemaken in zijn carrière dat hij de laatste vaccinatiespuiten mag uitwuiven.

Hup, weg ermee, toegeven dat hij en vele collega's jaren hebben gedacht dat het een meerwaarde had voor ons algehele welbevinden.

Voortschrijdend inzicht kan ook *zijn* blik veranderen.

Wanneer dat gebeurt zal ik hem persoonlijk een boekje overhandigen!

Roel, evengoed van harte gefeliciteerd en we komen elkaar tot die tijd zo hier en daar nog wel tegen!

Anneke Bleeker  
Bergen NH

3 april 2011

**Foto's: Anneke Bleeker.** Gebruik ervan is toegestaan met bronvermelding.

[www.gezondverstandavonden.nl](http://www.gezondverstandavonden.nl)

[www.verontrustemoeders.nl](http://www.verontrustemoeders.nl)

Links:

Bekijk de 5 biologische natuurwetten: [www.gnm-nl.be](http://www.gnm-nl.be)

Reisvaccins:

[www.health-services.nl](http://www.health-services.nl)