

## Lust je nog peultjes?

Lust je nog peultjes? Het is volop de tijd voor deze groente. Overall kun je ze tegenkomen. Bij de groenteboer, de supermarkten maar ook heel gewoon langs de weg bij de tuinders.

Veelal kun je geld in een daarvoor bestemd bakje doen en de peultjes zo meenemen.

Weer een andere keer vraagt men het erf op te komen en deze prachtige handel persoonlijk bij de eigenaar af te rekenen.

Wie trots is op zijn onbespoten handel zet dat er graag bij want dat is iets waar we steeds meer alert op worden...

Onbespoten! Wie zich een beetje verdiept in deze materie is het daar al snel mee eens. Géén aanvallen van giftige stoffen op groente is het beste want naast dat je bereikt wat het doel is: 'ongedierte' bestrijden, is het ook een feit dat dergelijke gifstoffen meegroeien in de peultjes.

Dat zie je niet, maar alles wat je met het blote oog niet kunt waarnemen wil niet meteen zeggen dat het ongevaarlijk is.

Peultjes... een mooie groente die van oudsher altijd al wat aan de prijzige kant is geweest omdat het een arbeidsintensief gebeuren is voor de kweker.

Peultjes groeien langs stokken en touwtjes en de bloempjes die eerder verschijnen zien er chic uit. Peulen, een uiteenlopende familie met diverse varianten; de echte peultjes worden vaak met worteltjes gecombineerd, maar dan wel de echte zomerworteltjes, ziet het mooi van kleur op je bord en in verhouding heb je voor een redelijk groot gezin niet veel peultjes nodig.

Vroeger, toen de gezinnen over het algemeen groter waren, waren er dan ook vele monden te voeden en als je dan groente kocht, niet zelf teelde, dan waren peultjes een luxe.

## Lust je nog peultjes?

Deze zin is ook op een andere wijze te gebruiken. Na verbazing over bepaalde zaken kun je dat zomaar uiten. Met name de ouderen onder ons kennen deze uitspraak goed. Er zijn vele oude gezegdes die op diverse momenten zeer toepasbaar zijn.

Mosterd na de maaltijd... De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend...

Maar... 'Lust je nog peultjes?' is er eentje die mij de afgelopen dagen bij diverse berichten en gebeurtenissen zeker te binnen schoot.

## Media en eerlijke voorlichting...

Als we het hebben over dat wat als waarheid naar buiten gebracht wordt door burgers vanuit allerlei gelederen en zonder eigenbelang... hoe dat door de media opgepikt en regelrecht om zeep geholpen wordt!!!

Dan is het gezegde: 'Lust je nog peultjes?' zeer op zijn plaats.

Zelf heb ik een lange lijst met ervaringen en als je dan een interview dat redelijk is verlopen later terughooft op de radio, dan denk je echt aan die peultjes.

Het is niet te geloven hoe men een goed gesprek zo kan manipuleren met een interview van iemand anders er tussen verweven zodat het net lijkt of jij inderdaad uit de hoek komt waar men je graag in plaatst.

In de hoek van de naïevelingen, de malloten die aandacht vragen. Denigrerende kreten zijn dan ook niet van de lucht, kortom of je volksvermaak bent. Waar om gelachen kan worden, waar spottend over gesproken kan worden.



Nu raakt mij dat persoonlijk niet. De gedachte die dan bij mij op komt is juist: 'Negatieve reclame is ook reclame'. Men bereikt *juist* door zo te handelen dat de velen die wel al wakker zijn, die wel al in de gaten hebben dat je alles van meerdere kanten moet bekijken, dat deze personen *juist* inzien dat je zo gek nog niet bent. Dat het slim is *juist* je website te bezoeken. Gelukkig zijn er velen in het land die goed tussen de regels kunnen doorlezen. Met andere woorden: we zijn het gewend en het is niet anders. Sterker nog: ik heb mogen ervaren dat iemand die bij de media de nodige ervaringen als interviewster heeft, geuit heeft dat wij, de andersdenkenden, *juist* uit de media weggehouden moeten worden. Complimenten dus aan ons adres en dat aan allen die hun nek uitsteken en van hogerhand belachelijk worden gemaakt.

Spreken wij zo overtuigend de waarheid? Kan deze waarheid niet op grote schaal verspreid worden? Vallen er dan heilige huisjes omver? Zijn er te veel belangen die dan in elkaar zakken? Staat geld hoger op de ladder dan gezondheid? Lust je nog peultjes?

Zo dacht ik letterlijk aan die peultjes toen ik een artikel onder ogen kreeg uit België.

Onze alom gerespecteerde collega Peter Vereecke die zich daar ook dagelijks inzet om zaken aan het licht te brengen die het daglicht niet kunnen verdragen, wordt op een manier weggezet die het daglicht ook *zeker niet* kan verdragen.

Zeker als we weten dat het interview goed en in harmonie verlopen was met journalist Joël en Peter het artikel naderhand heeft mogen lezen.

Peter wordt vervolgens in het tijdschrift afgeschilderd als iemand die je absoluut niet serieus moet nemen en dusdanig de grond ingetrapt dat een beetje medemenselijkheid blijkbaar niet meer bestaat.



Lust je nog peultjes? Ja hoor en wat dit artikel betreft is deze actie een groot compliment.

Peter heeft het blijkbaar ook zo bij het goede eind en dat gaat het Overheidsapparaat geld kosten als de waarheid op alle fronten naar buiten komt. Inkomsten uit zaken die niet gezond voor ons zijn zullen gaan vervallen en er zal een verandering optreden op velerlei gebied.

Zo is weer gebleken dat wanneer burgers met andere rapporten naar buiten komen, geschreven door wetenschappers die niet in het straatje passen van de gevestigde orde, deze zonder pardon van

tafel worden geveegd, belachelijk worden gemaakt en denigrerend weggehoond worden.

Bingo! Als dat gebeurt weet je als burger met goede bedoelingen dat je het bij het juiste eind hebt en het Overheidsapparaat jouw beweringen niet kan gebruiken om hun eigen tuintje te blijven schoffelen en hun eigen boontjes te blijven doppen.

Het tuintje van de burens biedt iets anders aan. Iets wat onbespoten geteeld is, niet vol met gif en andere kunstmatige rommel is bewerkt! Daar wil men dus niets van horen want de eigen giffabriek moet op volle toeren blijven werken.

Dergelijke gebeurtenissen zien we overal ter wereld, het maakt niet uit welk onderwerp we bij de kop pakken.

De griepvaccins! Ook daar blijven we op terugkomen want dit moet ook niet in de doofpot belanden. De vaccins ingespoten in een menselijk lichaam zijn ongevaarlijk, aldus allen die belang bij dit gebeuren hebben. Maar... de enorme hoeveelheid die over is, niet doorverkocht kan worden... gelukkig maar dat men het niet kan doorverkopen. Anderen

zadel je dan weer op met deze rotzooi, want dat het rotzooi is moge duidelijk zijn als we horen dat het wel opgeruimd moet worden bij chemisch afval! Lust je nog peultjes?

Trouwens die peultjes blijven nogal eens langskomen want als we onderstaande berichten lezen die op het internet te vinden zijn dan is deze gedachte wederom op zijn plaats!

**Bassie22:**

*In mijn omgeving ontmoet ik steeds meer senioren die klachten hebben over hun gestel. Onderzoeken door specialisten leveren niets op. Wel hebben degenen die ik ken allemaal 'last' van een verkeerd bezinsel in hun bloed.*

*Van twee mensen weet ik dat ze ook onder behandeling zijn van een homeopaat, die de Mexicaanse griepvaccinatie als schuldige aanwijst.*

*Van de senioren die ik ken en daadwerkelijk spreek hierover, heeft 100% deze vaccinatie gehad...*

*Waar ik benieuwd naar ben is, of ik vooralsnog een van de weinigen ben die signaleert dat veel ouderen klagen over hun gestel????*

*Nieuw Bewust Zijn*

**Starseed:**

*Hey, wel net toevallig gisteren een oudere man vertelde me dat hij echt niet wist wat er met hem aan de hand was. Nooit ziek geweest, nooit medicatie genomen, nooit een dokter moeten zien en nu plots zegt hij zit ik meer in het ziekenhuis dan thuis, onderzoek na onderzoek maar leverde ook niets specifiek op. Ik weet dat hij het vaccin ook heeft gehaald.*

Deze reacties vragen eigenlijk niet om verdere toelichting. Denk na en trek zelf je conclusies! Bedenk nogmaals dat de vaccins volgens allen die volop in de media aan het woord komen om deze vaccins juist te promoten, allen die belang hebben bij de farmacie, volledig ongevaarlijk zijn voor ons lichaam.

Dat we zelfs 'dom' zijn als we deze mogelijkheden niet direct als de oplossing in ons lichaam wensen.

En vergeet ook vooral niet, wat nu allemaal over is omdat het inkoopbeleid van ons aller minister van VWS, met behulp van ons belastinggeld, te enthousiast was, dient nu wel bij chemisch afval gedeponerd te worden.

Rijen met peultjes zie ik nu voor mij in gedachten! Jij ook?

Bedenk ook dat velen belang hebben bij dit hele onderwerp. In eerste instantie de farmacie omdat daar de productielijn ligt, de directies en werknemers daar hun gezinsleden van onderhouden, voeden en ook waarschijnlijk wel eens peultjes eten...

De Overheid, alle instanties die de uitvoerende kant zijn aan dit hele verhaal. Weet ook dat alle personen die alleen hun werk uitvoeren, in dit geval vaccins toedienen, ook een betaalde baan hebben, ook op hun beurt weer hun levensonderhoud hiervan bekostigen.

Zo zitten we in een vicieuze cirkel die steeds maar door blijft gaan als er niet van die 'vervelende burgers' zijn die met andere wetenschappelijke rapporten komen. Van wetenschappers die niet alleen aan het grote geld denken maar oprecht aan de gezondheid van de medemens.

De oorsprong ligt bij Louis Pasteur (1822-1895) en Antoine Béchamp (1816-1908)

Pasteur die de hele wereld op het been heeft gezet van 'vernietig alles om je heen aan invloeden die mogelijk je lichaam kunnen aanvallen'. De man greep dus in en heeft vele mogelijkheden en middelen op die manier als erfgoed achtergelaten.

Het zijn invloeden waar je de vraag bij kunt stellen of we daar nu wel zo blij mee moeten zijn.

Zijn tijdgenoot Béchamp benaderde alles op een andere manier. Deze man was van de balans, balans in je leven, in je voedsel en geen invloeden die door de mens bedacht zijn om je zogenaamd gezond te maken.

Hoewel Pasteur op zijn sterfbed heeft 'opgebiecht' dat Béchamp het bij het goede eind had is dit niet groots verspreid. Dat kon ook niet meer want de farmacie had zijn gedachtegoed al gebaseerd op de eerdere verhalen van Pasteur.

Volgens die verhalen kunnen we maar blijven aanvallen met medicijnen, antibiotica en vaccins. Chemo, ook zo'n aanval op het lichaam die alles compleet vernietigt en niet in het gedachtepatroon van Béchamp had gepast.

Balans, puur natuur... wij allen denken als Béchamp indertijd. Zo ook Peter in België.

De farmacie, de Overheid en allen die verbonden zijn met die branche zijn allemaal kleine Pasteurtjes. Ze blijven maar volhouden dat we alles moeten vernietigen.

Ze slaan alleen even over dat Pasteur op zijn sterfbed zijn hachje probeerde te redden door alsnog te vertellen dat deze manier niet de juiste is.

Kunnen wij dan nu vertrouwen op wetenschappelijke rapporten die allen gebaseerd zijn op die gedachte?

De andere kant, wetenschappelijke bevindingen gericht op de gedachten van Béchamp worden consequent weggehoond, bespottelijk gemaakt, verkeerd uitgelegd aan het grote publiek...

Inderdaad, als we die kant van het verhaal massaal serieus gaan bekijken dan accepteren we rupsen in de koolplanten. Deze worden weer gepakt door de koolmeesjes die daar hun jongen mee voeden... zul je een paar planten meer moeten planten om zelf een constante

oogst te hebben... nou en?

Wil je bespotten groente, goedkoper in aanschaf maar behandeld met middelen die invloed hebben op je gezondheid?

Eet je liever groente die met liefde is geteeld, met liefde is geplukt en waar de natuur volledig zijn gang heeft kunnen gaan?

Willen we blijven voortleven op de leugens van Pasteur of gaan we eindelijk Béchamp grootschalig waarderen en naleven?

De consequenties zullen enorm zijn, de farmacie zal grootschalig òf moeten veranderen en zich dus aanpassen òf zelfs grotendeels verdwijnen.



Kunstmest is uit den boze dus ook die fabrikanten krijgen de kans zich aan te passen aan de natuurlijke mogelijkheden die moeder aarde ons al biedt.

Zeezout, met zijn 84 mineralen en spoorelementen, of lava... beide een geschenk *van* de aarde en bestemd *voor* de aarde.

Antibiotica zijn in de handel gekomen door Pasteur. Maar volgens de principes van Béchamp is het beter het in de natuurlijke middelen te zoeken. Die zijn er ook... **alles is er!** Een kruidendrank samengesteld uit minimaal 120 kruiden is een fantastisch alternatief om dierhouderijen gezonde eindproducten te laten afleveren voor ons mensen om weer te nuttigen. Alles is aanwezig, we kunnen als we willen alle gifstoffen in één klap weigeren...

Maar... als we de media blijven volgen dan is men niet bereid om de mensen die nu ook net zo denken als Béchamp grootschalig aan het woord te laten.

De wereld is overbevolkt met 'Pasteurtjes'... zijn geroep om alles te vernietigen klinkt nog steeds voort.

Lust je nog peultjes?

Ja, wij wel, recentelijk onbespoten gekocht en ook een deel geblancheerd en ingevroren.

Met plezier dit mooie product panklaar gemaakt en bereid. Peultjes bevatten o.a. veel vitamine B en C en zijn rijk aan de mineralen kalium en fosfor. Dit gaat natuurlijk overvloedig op als we ze onbespoten kopen want dan houden we de denkwijze van Béchamp aan.

Zijn peultjes beïnvloed door andere toevoegingen, dan is het een 'Pasteur-peul' geworden. Waar kies je voor?



Lust je nog peultjes? Puur natuur of met beïnvloeding van chemische stoffen?

Is die keuze makkelijk? Waarom is er dan zo'n discussie gaande over wel of niet vaccineren?

Dat is toch hetzelfde? Het principe is echt gelijk, je voegt bij peultjes ook chemische hulpmiddelen toe als je kunstmatig ziektes en aanvallen wil bestrijden. 'Bestrijden' is al een woord dat vervangen moet worden door 'voorkomen'... *Bestrijden is agressie...*

Als we beginnen met spuiten op het jonge gewas dan is de peul nog lang niet tot ontwikkeling gekomen. Die stoffen blijven achter op het gewas en tijdens het groeiproces gaat dit allemaal mee in het peultje. Spruitjes met alle laagjes zijn ook een mooi voorbeeld om dit te verduidelijken.

Wat doen we bij kleine kinderen, liefst als ze net geboren zijn? Hup, een vaccin in het lijfje... die stoffen gaan mee tijdens het groeiproces, net als de kunstmatige aanvallen bij de peultjes!

Wat eten we vanavond?

Verse onbespoten peultjes! Eet smakelijk!

Ondertussen bespreken we de dagelijkse zaken en komen dan tot de conclusie dat personen die denken als Béchamp zo gek nog niet zijn!

Worden deze toch in de media als gek neergezet? Groot compliment! Men denkt niet als een Pasteur om alles maar te vernietigen!

Anneke Bleeker

Bergen NH

7 juli 2010

[www.verontrustemoeders.nl](http://www.verontrustemoeders.nl)

Foto's: Anneke Bleeker

Gezonde manier van o.a. je tuin voorzien van goede voedingsstoffen:

**Lava**

[www.emnatuurlijk.nl](http://www.emnatuurlijk.nl)

Nog een goed product om 84 mineralen en spoorelementen tot ons te nemen en de aarde te verbeteren:

**Keltisch zout**

Pascal Pichon

Zwolle.

Tel. 038-4669063

Mob. 06-18654991

<http://www.breizh-import.nl/>

**Kruidenelixer met minimaal 120 kruiden.**

*Diverse varianten voor mens en dier.*

**Tip:**

Vertel dit aan zoveel mogelijk dierhouderijen opdat zij anders gaan kijken tegen antibiotica.

In Groningen is een bedrijf met kalkoenen waarvan de zending die naar de slacht ging zo goed van kwaliteit was dat de eigenaar dit te horen kreeg. De levertjes waren schoon wat niets anders wil aangeven dan dat het dier in topconditie was. Dus gezond voor ons om te nuttigen.

Een kippenbedrijf produceert meer eieren, er overlijden minder kippen en een plaatselijke bakker gebruikt de eieren voor zijn producten.

Vele mensen hebben ook al baat bij dit product.

Jan, de ontwerper van deze elixers woont in Veendam.

Zijn telefoonnummer is: **0598-612217**

Hij vertelt graag meer over dit product.

**Link tijdschrift België:**

<http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/mensen/oud-cd-v-burgemeester-ziet-overal-complotten/article-1194769221943.htm>