

Moederdag... ook voor hen?

Moederdag... een jaarlijks terugkerend evenement! Tegenwoordig vaak een commercieel evenement, maar de oorspronkelijke gedachten waren anders.

Wie kleine kinderen heeft kan beamen hoe schattig het is; hoe vertederend ook, als de kleine dame of het mini mannetje haar of zijn versje voorleest of haar of zijn best doet het uit het hoofd te verwoorden.

Een zelfgemaakt werkstuk verhoogt de feestvreugde en zo kun je jaren achter elkaar dit soort werkjes sparen.

Moederdag... voor de één een blijde dag en voor de andere een weemoedige dag. Wie kinderen heeft verloren op welke wijze dan ook zal daar op dit soort dagen extra mee geconfronteerd worden. Het roept gedachten op.

Moederdag 2010... op deze dag zou Freek Hagoort 10 jaar zijn geworden als hij niet op 9 maart 2009 was overleden, drie dagen na zijn DTP en BMR vaccinaties.

De dag voor Moederdag mocht ik met een aantal zeer goede vrienden en de ouders en het broertje van Freek bij zijn grafje staan. Een bijzonder moment, een emotioneel moment. Emotioneel in de zin van de gedachten die het opriep.

Als je daar staat en op dat moment de gedachten krijgt dat het RIVM na het overlijden van Freek keihard beweerde dat het overlijden niet het gevolg kon zijn van die vaccinaties... "Onmogelijk", was de conclusie. De patholoog anatoom kreeg ook de opmerking daar geen onderzoek naar te hoeven verrichten. Dan krijg je wel gedachten als: 'Hoe konden zij zo zeker weten dat dit waar is?'

De dienstdoende arts van de huisartsenpost had namelijk aangegeven dat de symptomen die Freek had wel degelijk gevolgen van de vaccinaties konden zijn; maar het zou weer goed komen.

Toen kon het wel verband hebben, maar na het overlijden van Freek kon het absoluut *geen* verband hebben met de gekregen vaccins. Wie begrijpt het nog?

Moederdag... voor de moeder van Freek een aparte dag daar het ook de tiende verjaardag van de kleine man zou zijn geweest.

Een 'gewoon' gezin ergens in Nederland die door deze gebeurtenissen opeens in de bekendheid kwamen maar tot op heden nog steeds niet de gewenste uitslagen hebben gekregen. Hun kleine man krijgen zij er niet mee terug maar laat dit velen helpen niet dezelfde weg te bewandelen.

Moederdag... Ook voor hen? Dit vraag ik mij af als ik de berichten lees over hoe meisjes van 12 jaar het HPV-vaccin krijgen opgedrongen ...

Zullen die meisjes later ongestoord Moederdag kunnen vieren?

Of zullen velen dat niet mogen meemaken als gevolg van deze vaccinaties? Dit zijn gedachten die zomaar bij mij opkomen als je bepaalde artikelen leest en weet hoe de jeugd van die leeftijd kan reageren...

Ouders die nu in de angst gaan en er op voorhand vanuit gaan dat hun dochter iets zal missen. Stel je voor dat zij later kanker krijgt?

Stel je voor dat zij geen Moederdag kan vieren door deze vaccinaties; dat is de vraag andersom stellen!

Terugdenkend aan het DES-hormoon en de Softenon affaire roept dit ook reacties op van veel mensen die onmiddellijk beamen dat dit *nooit* meer gebeuren mag.

Hoe kunnen wij zeker weten dat we nu de geschiedenis niet laten herhalen? Misschien nog wel heftiger?

In India is een proef HPV-vaccinatie campagne verboden nadat er veel meisjes in de problemen kwamen door klachten en door het feit dat er een aantal overleden waren.

Waarom bagatelliseren velen dat hier? Waarom staat dat niet groots in de krant? Nederland is toch altijd haantje de voorste op veel fronten? Dan plaats je dergelijk nieuws toch ook?

Moederdag... een dag die jaarlijks terugkeert. Al was het alleen al om de commerciële kant in stand te houden, maar wie kleine kinderen heeft weet dat het ook schattige kanten heeft.

En dan denk ik echt op dit moment: “zullen de meeste van de meisjes die nu 12 jaar zijn en nog ver weg van een eigen gezinsleven staan, mogelijk nog niet zo lang geleden nog stiekem met de poppen speelden, later ook moeder mogen worden als zij dat graag willen?”

Hebben zij een keuze?

Ja, zij mogen weigeren. Hun ouders kunnen zich ook verdiepen in de extra informatie die inmiddels door velen wordt aangeboden.

Alleen, wanneer je de berichtgeving geloven mag, is er geestelijk bijna geen vrije keuze!

Neem nu Cosmogirl. Een tijdschrift dat geliefd is bij veel dames van die leeftijd. Als dit blad het HPV-vaccin neerzet zoals ze recentelijk hebben gedaan, dan zullen de lezeressen daar toch serieus over nadenken.

Mag een dergelijk blad wel dit soort onderwerpen op deze wijze presenteren? Weten zij dat zij eigenlijk zomaar de verantwoording op zich nemen als we het over de gevolgen hebben? Maar tegelijkertijd weten wij ook dat zij nooit aansprakelijk zullen zijn want zij publiceren over onderwerpen die spelen, zeggen zij dan!

Ook als dit de gezondheid schaadt? Kan de redactie van een blad rustig slapen? Rustig leven zoals zij leven? Beseffen zij echt welke maatschappelijke verantwoording zij op zich nemen?

Wat nog grijzer is... Cosmogirl weert mensen met andere informatie. Het moderatorsteam van het Cosmogirl-forum reageerde op een persoon die een andere visie had als volgt:

‘Het moderator-team van CG! Is opgevallen dat je sinds kort actief bent op het Cosmogirl-forum. We waarderen jouw mening over vaccinaties, maar willen iedereen graag zelf een mening over dit onderwerp laten hebben. We willen je dan ook vriendelijk verzoeken je mening op een andere manier, zonder bang-makende bronnen en filmpjes duidelijk te maken’.

Met andere woorden: het is overduidelijk... andere bronnen en verhalen die vertellen dat er wel degelijk andere ervaringen zijn mogen niet verteld worden van Cosmogirl.

Men wil duidelijk alleen vermelden wat de Overheid meent dat waar is! Kunnen wij zeker weten dat dit waar is?

Zo is er ook een reactie van een moeder op dit artikel.

Duidelijk....

Mijn dochter ‘leest’ dat blad ook, want er zitten altijd leuke ‘hebbedingetjes’ bij in geseald! Dit blad heeft in ieder geval op de school van haar, flink bijgedragen aan het ‘nemen’ van een HPV! Als je de prik niet nam, dan was je dat ene schaap aan de andere kant van de dam! Mijn dochter heeft de prik gehaald zonder mijn toestemming en tegen beter weten in, maar ze wilde wel gewoon haar vriendinnen behouden. Misschien is dat een leuk item voor in Cosmogirl!

Als we deze feiten op een rijtje zetten en ook weten dat onderstaand gegeven op de site van Gezond Amsterdam staat. (www.gezond.amsterdam.nl)

Zelf beslissen

In de wet is vastgelegd dat mensen tussen de 12 en 16 jaar toestemming nodig hebben van hun ouders voor de vaccinatie. Heb je geen toestemming van je ouders, maar wil je toch gevaccineerd worden? Dan mag je dat zelf beslissen, mits je er goed over nagedacht hebt. Vergeet niet de oproepkaart en identificatiebewijs mee te nemen.

Deze tekst komt letterlijk van bovengenoemde site. Waar zijn we nu mee bezig? In de wet is vastgelegd dat mensen tussen de 12 en 16 jaar toestemming nodig hebben van de ouders, maar zijn zij het niet met je eens dan mag je opeens wel zelf beslissen?

Staat hier niet letterlijk, negeer je ouders en doe wat jij zelf wilt?

En wat zal er gebeuren als ouders oprecht het goede met hun dochter voor hebben en niet de verantwoording willen nemen door wel het vaccin te halen? Als zij door de extra informatie en de berichtgevingen wereldwijd inzien dat zij hun dochter niet willen blootstellen aan gevolgen die zij niet kunnen overzien?

Daar sta je dan als ouders, mooi aan de zijlijn en de Overheid vertelt je kind dat het mag doen wat het zelf wil, als het maar een ID-bewijs bij zich heeft en de oproepkaart.

Dus zo kan het gebeuren dat je dochter thuis komt met de mededeling wel het vaccin gehaald te hebben. Daar kun je dan dus niets tegen inbrengen omdat op de site staat dat de meisjes wel het vaccin krijgen ook al zijn de ouders het er niet mee eens! Het maakt niet uit in welke bewoordingen je dit zegt, het staat er letterlijk!

Cosmogirl en veel andere tijdschriften plaatsen artikelen recht in het straatje van de Overheid, het RIVM dus.

Dan blijkt ook nog eens dat de meisjes dus eigenlijk vogelvrij zijn verklaard als het gaat om wel of geen toestemming van de ouders.

Al deze zaken op een rijtje zettend... Waar zijn we nu mee bezig? Telt het ouderlijke gevoel, de ouderlijke verantwoording niet meer? Zijn wij massaal uitgerangeerd wat dit betreft? Veel andere gebeurtenissen worden steevast bij de ouders geparkeerd maar blijkbaar is een beslissing als dat van wel of geen vaccin niet iets wat ouders verstandig kunnen beredeneren in het geval van het HPV-vaccin.

Moeders, moedergevoel, bezorgde moeders... verontruste moeders...

Volgens de website van Gezond Amsterdam in ene klap van tafel geveegd. Tellen niet meer mee!

Moederdag... Zal deze dag ook beleefd kunnen worden door al die meisjes die nu als 'proefkonijn' zich drie maal laten vaccineren?

Of zijn wij nu te verontrust? Zien wij spoken? Is het normaal dat je kind toch zonder jouw toestemming haar gang mag gaan?

Is het normaal dat deze jongedames zich laten leiden door bladen die vertellen dat zij erbij horen als zij wel doen wat 'Vadertje Staat' heeft bedacht? Is het slim om als makke schapen achter de grote massa aan te lopen? Of... zou je dan *juist* de andere kant op moeten gaan?

De keuze is aan ieder zelf, maar hoe vrij is onze keuze als blijkt dat minderjarigen dus zonder jouw toestemming hun eigen zin kunnen doordrammen?

Moederdag... bijzonder als je als moeder geen invloed meer hoeft te hebben volgens de Overheid, want daar komt het toch op neer als we de website van Gezond Amsterdam mogen geloven?

Moederdag... ook voor de moeder van Freek was dit een aparte dag: zijn verjaardag! Nogmaals: volgens het RIVM is het onmogelijk dat vaccinaties van invloed waren op zijn overlijden, terwijl de dienstdoende arts indertijd vertelde dat zijn ziek zijn daar **wel** verband mee kon hebben...

Hoe kronkelig zijn de paden van de Overheid en hoe praten we recht wat krom is?

De hoogste tijd om wakker te worden allemaal! Blijven we als makke schapen in de kudde lopen en alles geloven?

Trekken we ons eigen plan en volgen we ons eigen gevoel? Of laten we ons leven van de wieg tot ons graf inrichten en bepalen door de Overheid en slikken we alles als zoete koek.

Zoete koek? Pas op dat je niet te veel E nummers en aspartaam binnen krijgt! Weer een ander probleem om rekening mee te houden!

Anneke Bleeker
Bergen NH

9 mei 2010

www.verontrustemoeders.nl