

De hoogste tijd...

Het is de hoogste tijd om de aandacht op diverse zaken te vestigen. Het jaar is alweer aan het draaien, de eerste maand bijna alweer om. Goede voornemens zijn door velen weer geparkeerd om er rond de volgende jaarwisseling weer over te praten.

Maar wie het goede voornemen had om dit jaar te helpen anderen bewuster te laten nadenken over bepaalde zaken doet er goed aan nu de mouwen op te stropen.

Anders kabbelt het jaar rustig verder van het ene seizoen in het andere met de vele momenten waarbij het helemaal niet uit komt om actie te ondernemen.

Het is de hoogste tijd...

Dus laat ik allen uitdagen om al is het maar een korte periode tot actie over te gaan dat nu te doen!

Wij vragen hulp bij het organiseren van lezingen en deze hulp kan iedereen. Wat wij nodig hebben is iemand die ons aan een ruimte kan helpen en ook bereid is de door ons samengestelde poster met informatie te verspreiden door middel van deze uit te draaien en hier en daar op te hangen. Dan zijn er flyers en een persbericht, alles "panklaar" aangeleverd.

De gevraagde hulp is dus eigenlijk heel bescheiden en besef dat men vanuit de Overheid op volle toeren draait om het HPV-vaccin goed onder de aandacht te krijgen bij de meisjes vanaf 12 jaar. Zij worden in maart verblijd met de oproepkaart en mogen in april hun eerste van de drie vaccins halen. Zijn zij goed ingelicht over zaken die ook bekend zijn maar niet bij de grote groep in het land? Weten hun ouders wat er meer aan informatie is? Kiezen zij weloverwogen of lopen blind achter de oproepkaart aan?

Een ieder heeft de mogelijkheid zelf te kiezen, maar dan moet er wel iets te kiezen zijn, eenzijdige informatie is geen keuze!

Zo begonnen wij vorig jaar op 17 februari ook. De boodschap was toen dat er meer informatie voorhanden was dan men aangereikt kreeg. Nu bijna een jaar later denken we weer exact het zelfde, het lijkt wel een herhaling. Het voelt ook een klein beetje als "terug bij het begin"...

Weer is het van groot belang informatie te verspreiden juist over het HPV-vaccin. Alleen zijn wij nu vele stappen verder dan vorig jaar om deze tijd en die voorsprong komt nu goed uit en zeggen we nu: "Help onze agenda vullen"...

Het is dus de hoogste tijd...

Dan is deze kreet ook nog eens heel positief tot leven gekomen. Samen met velen in het land die allen op hun eigen manier bezig zijn om onze medemensen te informeren is de nieuwsbrief "De hoogste tijd" geboren.

Het eerste nummer zal begin februari verschijnen en het doel is om het nieuws eerlijk en oprecht te verspreiden.

We hebben allemaal afgelopen maanden vaak genoeg gezien hoe zaken in de reguliere media verdraait en verpest worden. Dit heeft geleid tot de prikkel het met elkaar wel goed en zuiver te presenteren.

Via de site: www.dehoogstetijd.info kun je te kennen geven dat je de nieuwsbrief ook steeds wilt ontvangen via de mail.

Geef dit ook aan anderen door, wij streven met elkaar naar een groot bestand het hele land door want het is letterlijk de hoogste tijd dat het echte nieuws zonder bijbedoelingen bij een ieder onder ogen komt.

Wat ook de hoogste tijd werd was dat er verontruste vaders waren die toenadering zochten met verontruste moeders!

Nu gebeurde dat al heel regelmatig maar Frides uit Zuidlaren heeft dit omgezet in een website met als naam: www.verontrustevaders.nl en dit is een positieve ontwikkeling. Samen zullen wij iets organiseren; dat idee is afgelopen week ontstaan want we hebben ieder onze eigen site en doelen maar dat neemt niet weg dat dit wel een bijzonder iets en we dat op gepaste wijze naar buiten mogen brengen. En via deze weg wil ik Frides ook alle succes wensen!

Wat ook de hoogste tijd werd was dat wij ons lieten horen en zien via Hyves, Twitter en Facebook.

Op het juiste moment kwam Annemieke op ons pad en zij heeft deze taken op haar genomen. Ook met deze ontwikkeling zijn we blij en niet minder met het contact met Annemieke. We hopen dat we samen veel personen van informatie kunnen voorzien.

Nu is het de hoogste tijd om tot actie te komen want velen denken dat het allemaal wel een beetje mee zal vallen allemaal. De griepgekte is weer voorbij, dus waarom dan voorlichting blijven geven? Dat vertellen wij nu juist via onze lezingen om zo ook met elkaar de dialoog aan te gaan!

Anneke Bleeker
Bergen NH

29-01-2010