

Reizen met de natuur 2

Door: Christel van Asten

Met mijn ouders, zusje, twee honden en poes reizen wij al vijf jaar West-Europa rond. We zijn al twaalf keer verhuisd en krijgen thuis les van onze moeder. Ze is de beste juf ter wereld! We reizen vooral heen en weer tussen Portugal, Spanje en Nederland, waar we een stacaravan hebben, en momenteel zijn we voor het eerst op vakantie in Scandinavië.

We zijn vertrokken vanuit uit Nederland, en bevinden ons nu in het noorden van Zweden. Het is een bijzonder land, met haar prachtige roodgeverfde houten huisjes en de ongerepte natuur. Ook nu, nu we pas drie dagen onderweg zijn, valt er al veel over te vertellen!

We zijn naar Scandinavië vertrokken met onze mooie grote camper. We zijn via Denemarken gereden en dus over de brug naar Zweden overgestoken. Er waren drie bruggen, en bij een daarvan kon je de overkant nauwelijks zien!



Enmaal in Zweden viel het me op dat het seizoen hier anders loopt dan in Nederland of Frankrijk; in Nederland is het Sint-janskruid bijvoorbeeld al uitgebloeid, terwijl het in Scandinavië nog volop in bloei staat! Ook kamille en Roomse Kervel, vlier en zelfs lindebloesem bloeit nog volop!



Gisternacht hebben we bij een reusachtig meer overnacht; er waren stukken waar je de overkant niet kon zien! Het was er erg fris, met een koude wind, maar desondanks kwamen er veel Zweden langs om te zwemmen! Het water in het meer was koud, maar toch doken ze erin! Blijkbaar was het voor hun begrippen een warme, zomerse dag...

Langs de parkeerplaats waar we stonden lag een fietspad. En in tegenstelling tot wat je in Nederland zou verwachten (fietsers, skaters, skateboarders) waren de mensen hier aan het zomer-langlaufen! Ze hadden onder elke voet een soort lang, dun skateboard als een soort miniski's, en bewogen zich voort met lange ski-stokken. Helaas heb ik er geen foto van. Ik heb zo'n vermoeden dat langlaufen in Zweden een populaire sport is!

We zijn een groot deel van de dag aan het reizen. Prima om lekker schoolwerk te doen! Ik ben met mijn moeder wiskunde aan het doen en ik ben aan een kruidenproject bezig.



Eerst heb ik van een aantal planten de geneeskraft beschreven. Nu ben ik het andersom aan het doen.

Ik ben een boekje aan het maken: 'Kwaaltjes en hun Kruiden', waarin ik per kwaal de kruiden opschrijf die daarbij helpen, en of je ze vers, als thee, tinctuur of olie etc. nodig hebt.



Het is echt nuttig, want als je bijvoorbeeld een ontsteking hebt, zie je meteen welke kruiden en in welke vorm je ze nodig hebt, en of je ze in huis hebt. Het is superleuk om te doen. En we hebben onze eerste eland gezien!



We reden er met onze camper langs en zijn natuurlijk meteen gestopt. Hij stond op amper honderdvijftig meter afstand rustig naar ons te kijken en te grazen! Het is een schitterend en indrukwekkend dier!

Elanden en rendieren behoren tot mijn zusje Lindsay's lievelingsdieren, dus zij vond het al helemaal fantastisch!

Wat ik tot nu toe van Scandinavië heb gezien is schitterend.

Na Zweden gaan we naar Noord-Finland en uiteindelijk naar de Noordkaap (Noorwegen), het noordelijkste punt van Europa!

Daar hopen we walvissen te zien...tot volgende maand!

Christel