

Wilde wandelingen in Bergeijk

Afgelopen weekend heb ik voor het laatst gewandeld dit jaar en misschien is het leuk eens terug te kijken op al die wilde wandelingen.

In het begin van het jaar heb ik vooral gewandeld in een vrij recent aangelegd natuurgebied in Bergeijk, "Het luchtkasteel".



Wandelgebied "Het Luchtkasteel" dankt zijn naam aan een kasteel dat hier lang geleden stond.

Uit een akte van 1491 blijkt dat het in die tijd nog niet om een kasteel ging, maar om "Huys Berch Eyck".

Pas in de 16^{de} eeuw wordt gesproken van een kasteel. Er zijn alleen nog oude prenten van de ruïne van het kasteel bewaard gebleven.



In dit gebied, rond de rivier "de Keersop" is inmiddels de oude rijkdom van flora en fauna weer in alle glorie hersteld en kan je zien hoe dit kleinschalige landschap er eeuwenlang uit heeft gezien. De oude perceelgrenzen zijn waar mogelijk weer beplant met elzensingels, struweelheggen en hier en daar wat knotbomen. Op de hogere en drogere stukken grond staan houtkanten met vooral eiken en berken. Zoals het vroeger eeuwenlang is geweest.

Bijzonder zijn ook de helofytenfilters die zijn aangelegd en ervoor zorgen dat het rioolwater, dat bij zeer hevige regenval door overbelasting van het rioolstelsel in het riviertje de Keersop zou stromen, eerst gezuiverd wordt. Hiervoor zijn rietplanten en mattenbies aangeplant, die zuurstof transporteren uit de buitenlucht naar hun wortels onder water. Daar wordt zo een goede leefomgeving voor bacteriën gevormd, die afvalstoffen uit het water omzetten in voedingsstoffen voor de moerasplant.

De pompen en beluchtingstafel in het helofytenfilter zorgen er daarnaast voor dat het water in beweging blijft en nog meer zuurstof kan opnemen. Als het water na een zuiveringsproces van 15 tot 20 dagen schoon genoeg is, wordt het weer afgevoerd naar de Keersop.



Het gebied is een mooie combinatie van moderne milieutechniek gebaseerd op natuurlijke processen en een goede leefomgeving voor flora en fauna.

We hebben daar, behalve natuurlijk van brandnetel, vogelmuur, perzikkruid, knopkruid, weegbreesoorten, madeliefjes, paardenbloemen, wilde wortels, ereprijs en duizendblad, ook mogen genieten van korenbloemen, cichorei, pimpernel, klapprozen en hondsroos. Bovendien zijn aan één zijde van het gebied mispels, vlieren, sleedoorn en meidoorn aangeplant. Je snapt wel dat ik daar rond deze tijd regelmatig te vinden ben om mijn voorraadje vierbessensap en sleedoornlikeur aan te vullen...

Kortom een "heerlijke" plek voor een wilde wandeling. Soms met een groep van 15, soms met z'n drietjes, soms inclusief brood met wilde pesto, of soep uit de hooikist en zelfs

ontstond daar eens een complete picknick achteraf.



Omdat de gemeente op "Het Luchtkasteel" regelmatig maait en ik niet precies weet wanneer, heb ik op een gegeven moment de wandelingen verplaatst naar de andere kant van Bergeijk, waar ik woon.

De plukroute was inmiddels aangelegd en loopt voor mijn deur langs, dus dat was ook een mooi item om mee te nemen in de wandeling.

Ik hoop altijd maar dat er weer nieuwe projecten op andere plaatsen opgezet worden door enthousiaste deelnemers.

Deze wandelroute gaat door het bos waar ik tegenover woon, een heel andere biotoop dan aan de Keersop, maar net zo boeiend en vol verhalen.

Hier zien we eiken, berken, vogelkers, dennen en sparren, met als ondergroei varens, bramen, bosbessen, maar ook alle soorten dove-netels, reuzebalsemien, zevenblad, wilde postelein en wilgenroosjes.



We begonnen dan met vers geplukte kruiden-thee bij mij aan de keukentafel en liepen, via een stukje plukroute (langs bessen, frambozen, appel- en perenbomen) naar het bos aan de overkant van de weg.

De deelnemers aan de wandelingen waren divers, van jong tot oud.

Moeders die hun kinderen thuisonderwijs geven en mijn wandeling gebruikten om de biologieles in te vullen.

Stagiaires van kruidenopleidingen, oud-cursisten uit mijn kruidencursus die hun kennis wilden opfrissen of mensen in wie de innerlijke nieuwsgierigheid wakker werd om oude kennis weer te laten (her)leven.

Ik heb mooie en bijzondere mensen leren kennen tijdens die ontmoeten met de natuur en van hen ook weer mogen leren.

En daar doen we het allemaal voor.....

Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)